

# Logg från Älva

Datum: 2014-02-08

Elevloggare: Olle marklund och Henrik Lindholm

Personalloggare: Petra Nyberg

Position: Marina Agadir

Segelsättning: noll

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas på torsdag

Väder: sol

Dagens logg

## **Elevlogg:**

Nihaa playas

Idag har vi besökt staden Marrakech. Det tog tre timmar att ta sig dit med buss tillsammans med vår guide Hassan. När vi kom till Marrakech åt vi lunch på centralstationen, alla barnen frossade mcdonalds och kfc inför den kommande turen på medinan (marknaden). Innan vi gick till medinan så besökte vi en moské som vi tyvärr inte fick gå in i för att vi inte omfattar den muslimska tron. Sen fick vi oss en rundtur av Hassan inne i de smala trånga gränderna (long trong gong). Vårt första stopp på medinan var ett slags apotek där vi fick en genomgång av alla de marockanska naturläkemedel och kryddor. Där spenderade alla stora summor dihirams (pluring) på alla möjliga konstiga läkemedel så som ansiktskärmer och exotiska oljor. Magnus vår lärare lade 1000 dihirams på viagrakrä. Efter vår rundtur fick alla några timmars fritid att gå runt och kolla på ormtjusare, aptämjare och krimskrams. Innan vi åkte hem, åt alla typiska marockanska specialiteter såsom ormmage och apnuggets, efter denna fullspäckade dag var alla trötta de marockanska storstadslivet. Vi begav oss hemåt till vårt lugna liv yachten för att prova våra nyinhandlade exotiska medel.

Xoxo gossip girls Olle o Henrik



### Besättningslogg:

Marocko hälsade oss välkomna med bitande kyla i går morse. Hälsningsfrasen från Agadir löd på samma sätt denna morgon. Solens strålar värmer gott och så fort det varma klotet stigit ur havet kommer värmen.

Solen hade inte börjat värma ännu när elever, lärare och större delen av besättningen klev av landgången för att fara till Marrakech. Tre, inklusive jag själv, från besättningen stannade på båten för att vakta och eventuellt flytta den om behov skulle uppstå. Ingen flytt blev nödvändig, men vi roade oss kungligt hela dagen. Sören tog till alla knep han hade för att öppna avgasventilen till styrbords hjälpkärra (motor som driver generator). Han har även knackat rost på däverten, flyttat en strömbrytare, köpt glass samt diskat efter middagen. Sofia har rättat nautisk litteratur, hållit in gummibåten vid måleriarbete, klättrat på peket och ställt tillbaka mat i kylan. Hon har även givit oss

en inblick i segling genom att visa oss tre avsnitt av "Bärsärk". Jag själv har tagit bort rost och målat friborden och relingen, tvättat fartygstvätt, klättrat i riggen, sprungit och poppat popcorn. Kocken Frida, som visserligen inte var i Marrakech, men heller inte så mycket på båten, hade en välförtjänt ledig dag.

Fortfarande klockan 22.30 är det tyst i båten. Det är en lång resa till Marrakech och ingen har ännu kommit tillbaka. Jag hoppas att de haft en underbar och minnesrik dag, och önskar en god natt när de återvänder till båten.

Hälsningar Petra Nyberg.