

Logg från Älva

Datum: 2014-02-04

Elevloggare: Alice och Albin

Personalloggare: Sofia

Position: N 28° 49' 50 W 013° 48' 01

Segelsättning: Inga

Fart: 5,7 knop

Kurs: 107 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag förmiddag

Väder: Soligt, lätt vind och varmt

Dagens logg

Elevlogg:

Tjatja där hemma. Idag är det Alice och Albin som knappar på datorn.

Här på Älva har vi det varmt. Alla vaknade till en underbar doft som spred sig i skeppet. Det var byssan som bjöd på bacon och ägg, istället för den vanliga frukosten med gröt och mackor. Mätta och glada satte vi igång med lektioner på förmiddagen, de första med Maggan och Lena för den här resan. Lasse lämnade oss tidigt på dagen för att flyga hem till kalla Sverige. Lite sjömanskap hanns också med på eftermiddagen, som för övrigt användes till att lapa lite sol nu när den äntligen kom fram. Många kronor har spenderats när vi har tömt Supermarkado's hyllor på kakor, popcorn och läsk. En del gillar inte båtens vatten så de bunkrar dunkar med färskvatten. De flesta har också passat på att ta ett sista träningspass, eftersom vi nu på kvällskvisten kastade loss ifrån Lanzarote och la oss på kurs mot Agadir i Marocko. Vågorna har precis börjat rulla och i Östermalm hålls gitarren varm av NettaN och Henke. Vattnet är dock fortfarande lugnt, och det är lika lugnt på båten som i vattnet. Efter det utmattande jobbet med att dra upp ribben, så har alla lagt sig i hytterna och satt på en film och vila upp krafterna inför morgondagen.

God natt och sov gott, Albin och Alice ;)

Besättningslogg:

Ägg och bacon i all ära men personligen är jag mer av en grötfrukostmänniska. Vilken tur då att byssalaget hade gjort gröt också.

Under dagen har vi i besättningen lagat lite saker ombord och förberett oss för överfarten till Marocko. Då vårt storsegel släppt rejält i en söm och för tillfället inte kan användas så gick jag Sara

och Zarah igenom focken efter trasiga sömmar och lagade en söm och ett femkrone-stort hål som gick rakt igenom seglet på ett ställe där en öljett lossnat. Sören har lagat räcket uppe vid landgången. Det fick sig antagligen en törn på La Palma när vi låg och gungade vid kajen väldigt mycket och hade gått rakt av på ett ställe. Där syntes det tydligt hur stora krafter som sätts i rörelse när x-antal ton fartyg rör sig lite.

Medan vi höll på att laga saker så åkte Robban och Frida och handlade med världens minsta lilla blåa bil. När de kom tillbaka höll vi på att beslå focken och vi tänkte nog alla tre att vi skulle göra klart det för det kunde ju omöjligt vara så mycket mat så att vi alla behövdes för att få ombord den. Fel av oss. Robban är tydligen stuvarkungen och hade fått in löjligt mycket i baksätet och bakluckan.

Petra fick fiska med några av eleverna under eftermiddagen och blev överlycklig när hon fick en fisk. Har ni tur så kanske det kommer en bild på fiskelyckan i loggen framöver.

Det bästa som har hänt denna fantastiskt soliga dag är dock att jag fick prova på att köra ut från kaj nu ikväll. Det kändes jättekul och ganska nervöst. Jag hade ju Björn som stöd hela vägen dock så det gick bra.

Hoppas att allt är bra därhemma. Här är det plattvatten och för en gångs skull ganska tyst i inredningen. Eleverna verkar ha tagit tillvara på chansen att sova för en gångs skull vilket jag också ska göra nu så att jag är utvilad till vakten om några timmar.

Styrman Sofia



Stuvarkungen Robban har varit i farten



Hål i seglet (Och en glad Zarah)