

# Logg från Älva

Datum: 31/1-2014

Elevloggare: Amanda Månsson och Natasha Donner

Personalloggare: Björn

Position: Nordväst om Teneriffa

Segelsättning: Stagfocken, focken och motor

Fart: 5 knop

Kurs: 075 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag kväll

Väder: Solklart

Dagens logg

## **Elevlogg:**

Hej Sverige!

Nu sitter vi här mätta och belåtna efter en marockans köttgryta till middag, maten är bäst här! Morgonen började med moln på himlen men Lasse satte fart på oss genom att spana efter grindvalar och delfiner. Det lönade sig för helt plötsligt dök de upp och alla stod lutade över relingen. Efter lunch började solen titta fram och värma. Det passade bra då eftermiddagens aktivitet var snorkling i sköldpaddsviken, som ligger vid Teneriffa. Uppspelta hoppade vi i vattnet och simmade runt i hopp om att få pussa på sköldpaddorna. Men dock var det inte många som fick syn på havets under, utan ett avsvalkande dopp i det blå fick räcka. Efter middagen skulle storen, focken och stagfocken upp men ett hål i storseglet hindrade oss ifrån att hissa det. Övriga segel är uppe och vi fortsätter med god fart mot Lanzarote. Stämningen här ombord är på topp just nu, trots att en del ligger nedbäddade i hytten. Men alla hjälps åt och bidrar till en bra miljö. I morgon väntar en så "vanlig" skoldag som det går att ha här på Älva med lektioner och vakter.

Soliga kramar från Natasha och Amanda



## Besättningslogg:

För att anknyta till det där med "vanlig skoldag" så började den för min del med frukost strax efter sju. En dryg timme tidigare hade 4-8 vakten bärgat segel när vinden avtagit.

Efter frukost passar vi på att komma med information om hur dagen förväntas bli, väder och vind, dagens lektioner m.m.

Klockan 08.00 börjar min vakt tillsammans med Zarah och tre elever. Vinden har återvänt så vi hissar återigen focken.

En timme senare blir jag avlöst av först Sören och sen Sofia så att jag kan hålla navigations lektion.

Vinden avtar igen så seglet åker ned.

Lasse passar på att ha sin lektion parallellt med min ute på däck spanande efter valar. Följden av det blir att min andra lektion blir lite försenad då ett gäng grindvalar siktas men det får väl anses som giltigt själ att komma försent.

Snorklingen i sköldpaddsviken var tyvärr inte optimal med lite grumligt vatten men några skölpaddor siktades ändå.

Fortsatt svaga vindar på eftermiddagen då vi för maskin fortsätter norrut för att runda Teneriffa och hoppas på lite seglingsvind när vi kan sätta kurs mot Lanzarote.

Nu går jag på mitt andra vaktpass fram till midnatt då det ska bli skönt att krypa till kojs.

En intensiv och givande dag på Marina Läroverket.

Hälsningar

Björn Warden