

Logg från Älva

Datum: 30/1

Elevloggare: Alec Gauffin och Benjamin Fritzberg

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Utanför hamnen, La Restinga

Segelsättning: Snart

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag

Väder: molnigt med lite sol

Dagens logg

Elevlogg:

Idag har vi vandrat längst kusten, ett område drabbat av undervattens vulkaner, hela kusten är torkad lava, vilket gav oss en väldigt häftig omgivning att beskåda.

Förutom det har det blivit mycket bussåkande med höga berg och djupa dalar att spana på, om man inte väljer att sova, vilket de flesta gör, eftersom med all den kunskap man tar in måste man återhämta sig.

Mitten av resan blev det en paus från bussåkandet då vi stannade vid ett fik som låg vid toppen av ett berg, täkt med glasrutor så man kunde se den vackra utsikten från flera hundra meters höjd.

Vid hemfärd fick man välja att vandra hem i 2h eller att sitta kvar på bussen, 3 stycken valde att ta sig hem via fots, när resten tog bussen hem.

Nu är de dags att hissa segel för avfärd till vårt nästa mål som är sköldpaddsviken, något vi alla är extremt taggade på och har stora förväntningar på, simma med sköldpaddor är inte varje dag!! 😊

Besättningslogg:

Idag fick jag, Frida kock/mor på Älva, chansen att ta lite ledigt när våra elever åkte iväg och hajkade i ett par timmar. Efter att ha lagat ihop vår middag gick jag iväg ut på en något vertikal strapats uppför den närmsta ganska höga kullen. Jag tog mig upp. Det var värt det. När jag sen kom ner igen så kom våra elever hem igen och byssalaget serverade middagen. Chocken som sedan uppstod, när det går upp för våra elever att det är vegetarisk lasagne som är serverat, verkade som tur var gå över i acceptans och insikten att det "faktiskt var ganska gott ändå". På de flesta håll i vart fall 😊

Nu åker vi båt igen och hoppas på inte allt för bråkig sjö upp till Sköldpaddsviken och sedan vidare till Lanzarote.



Älva uppifrån berget i Puerta de La Restinga, El Hierro.