

# Logg från Älva

---

Datum: 29/1 2014

Elevloggare: Elisa och Linnea G

Personalloggare: Lasse/ Sara

Position: I hamn, La Restinga, El Hierro

Segelsättning:

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: På fm strålande sol, em växlande och någon regnskur

Dagens logg

## Elevlogg:

Hej alla glada loggläsare,

Under natten så har vi seglat till ön El Hierro och seglingen var fantastisk! Med bara två segel uppe (focken och stagfocken) seglade vi med full fart mot vår destination. Det resulterade i att vi kom fram alldeles för tidigt och fick ta en liten extra tur men efter frukost så var de klara att ta emot oss. El Hierro är den minsta av de öar vi kommer att besöka och hittills så har vi inte sett så mycket liv på ön men den är otroligt vacker och mysig. Ett stort plus är att hela ön har wifi vilket uppskattas av oss alla. Efter att vi lagt till så spenderades förmiddagen med att städa samt läsa fartygsbefäl och på eftermiddagen så snorklade några medan andra tränade (vilken hurtig klass vi är!!). Med glada miner så håller vi nu på med att göra oss i ordning för middag ute. Imorgon så blir det ännu en utflykt och på kvällen bär det av mot Teneriffa och sköldpaddssnorkling.

Mycket glada hälsningar ifrån alla elever (vi längtar absolut inte hem).



## Besättningslogg:

Vi har nu lämnat La Gomera bakom oss. De flesta som kommer dit brukar bli förälskade i ön, så även eleverna. Vi hade en fantastisk bra utflykt, riktigt bra snorkling och hårbottenundersökning.

Ni befinner vi oss på Kanarieöarnas sista utpost, El Hierro, som är den yngsta av öarna, endast ca 1.5 - 2 miljoner år gammal. Geologiskt sett bildades den alldeles nyss. Här är vattnet riktigt klart, även inne i hamnen som är ca åtta meter djup ser man botten.

Eftermiddagen bestod av snorkling och ena vaktlagets lektion. De har fått i uppgift att genomföra en lektion inom sitt tema, dagens vaktlag pratade om hållbara hav och hade ett par övningar till detta.

Imorgon kommer vi göra en utflykt runt ön. Hierro har som mål att bli självförsörjande på energi inom tio år, kanske lyckas de med tanke på att de har en befolkning på endast ca 10.000 invånare.

Stämningen ombord är fortfarande mycket bra och ingen längtar hem.

Vi hörs

Lasse

Gårdagens logg blev lite knapp från besättningens sida och detta berodde på mig då jag missade helt att det var min tur att skriva, så jag skriver om gårdagen nu. Vi har haft fullt upp med att slipa och måla utsidan efter att det blåst ordentligt i hamnarna. Till och med så att vi använt nålhackaren för att få bort det värsta. Nu börjar skadorna arta sig och snart är utsidan vit och fin igen. På kvällen gick vi mot El Hierro och det var sjövakter som bemannade bryggan hela natten. Det är lätt att känna sig trött ombord med allt som händer men jag var inte trött nog för att sova så jag och Max gjorde chokladbollar till alla som skulle gå vakt under natten. Förhoppningsvis blev det många glada miner och på morgonen var alla slut. Ett bra betyg enligt mig själv.

För att skvallra lite om idag så tror jag att chokladbollarna startade något litet baksug för nu står Albin och Natasha och gör underbara morotskakor till oss alla.

Ta han om er där hemma, här kämpar vi på och gör allt för att ta hand om varandra.

Varma kramar

P1 Sara