

Logg från Älva

Datum: 27/1-2014

Elevloggare: Nils Häggkvist och Fanny Hökars

Personalloggare: Zarah och Robban

Position: Hamnen på La Gomera

Segelsättning: Hamnliggande

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag

Väder: Klar himmel utan ett enda moln.

Elevlogg:

Hallå där!

Idag serverades frukosten lite tidigare än vanligt då hela klassen(och kapten!) blev upplockade av en buss som först och främst skulle ta oss till en lagerbladsskog uppe i bergen där vi promenerade. Efter cirka 45 minuters spatserande klev vi åter på bussen och den här gången åkte vi längre söderut och upp på ett berg. Från berget gick vi längs serpentinvägar till en strand där vi åt vår lunchmatsäck. Här var det även några som badade! För de allra tappraste erbjöds sedan en vandring från ännu en bergstopp, där vägen ned var betydligt brantare. Nu är vi tillbaka på båten och alla är mätta och belåtna. Vi får se alla möjliga olika bondebränner såsom strump- och shortsbränna m.m. De flesta ska in i den lilla staden intill hamnen och se sig omkring, men sedan blir det nog tidigt i säng för att ladda inför morgondagens aktiviteter!

Tack o hej!

Nils och Fanny

Jag hoppas det är fler än jag som kommer att ha träningsvärk i morgon efter mer än fem timmars vandring. Naturupplevelsen att ta sig ned för La Gomeras branta berg var dock värd all möda. Med lite fantasi kan man ana Älva i hamnen nedanför. Dit ska vi!! /Kapens kommentar.





Besättningslogg:

Hej på er hemma i kalla Sverige!

Idag har vi haft klarblå himmel, sol och 25 grader (i skuggan)! Efter frukost och morgonstädning blev eleverna hämtade med buss för att åka iväg på utflykt här på La Gomera. Vi i besättningen var kvar ombord för att arbeta med de skador vi fick på båten i hamnen på La Palma. Det har slipats, målats, svetsats och tvättats här ombord för fullt! Många hamnar på dessa öar använder sig utav stora svarta gummifendrar och dessa bidrar tyvärr till stora märken på utsidan av båten. När eleverna var iväg på utflykten så fick vår kockis Frida ordna middagen på egen hand. Det blev fantastisk god paj!! 😊

Nu har de flesta eleverna gått iland för att titta på byn och bunkra chips och läsk inför nästa etapp. Soliga Gomera hälsningar! / Zarah och Robban



Robban använder nålhackan på skadan medan Zarah försöker hålla båten på plats.



Petra slipar och Frida förbereder pajerna för kvällsmiddagen 😊