

Logg från Älva

Datum: 140124

Elevloggare: Olle Marklund, Nils Netz

Personalloggare: Zarah och Robban

Position: Santa Cruz de La Palma

Segelsättning: Hamnliggande

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag eftermiddag

Väder: Växlande molnighet

Dagens logg

Elevlogg:

Peace in

Idag började vi dagen kl halv 7 med en rejäl frukost. Klockan 9 var det avgång med buss mot la palmas högsta topp. Det var en mycket spektakulär syn från 2500m ner mot havet, vädret på toppen var hårt, kallt och blåsigt men som tur hade vi klätt oss för alla väder. Efter detta satt vi oss i bussen igen för att ta oss mot lunch restaurangen som var en lokal kall liten källare. När vi var mätta och belåtna packade vi ihop vår matsäck och siktade mot den regnskogsliknande lagerbladsurskogen. I denna djungel skulle vi kolla på ett vattenfall men det var tyvärr igen dämt. Då tog vi oss en promenad där vår guide lärde oss om olika växter och fåglar. Hon berättade också att just denna skog är en av världens enda lagerbladsurskog. När vi tillslut kom till båten hungriga och trötta var maten försenad så vi spenderade tiden med båtmästerskap i twister vilken vi (Olle och Nils) vann med stor marginal. Nu på kvällskvisten blir det först träning sen ut på staden.

Peace out

Besättningslogg:

Hej på er där hemma!

Sedan vi kom till La Palma har vi haft en ordentlig dyning som har gjort det lite bökigt för oss och båten. Igår meddelade hamnkaptenen att ett lastfartyg skulle ligga på vår kajplats så vi behövde

flytta på oss. Hamnen erbjöd plats på kryssningspiren kl 04.00, då en passagerarfärja skulle avgå, för att senare under dagen flytta ytterligare två gånger. Vi tog då beslutet att försöka gå in i den lilla hamnen (marinan) för att slippa flytta på oss. Sjön och dyningen ökade under natten och det resulterade i att ett flertal fendrar och förtöjningstrossar gick sönder. I morse åkte eleverna iväg med buss på en utflykt upp i bergen och lagerbladsskogen. Under förmiddagen beslutade kapten att denna kaj inte var optimal längre under rådande väderförhållande. Vi behövde hitta en ny plats att förtöja vid. Då ett utav kryssningsfartygen inte ville gå in till kaj här på La Palma så tog vi dennes plats. Nu har vi förtöjt vid den nya kajplatsen och även lagt ut ett ankare för att motverka dyningen och vi ligger mycket tryggare 😊 Eleverna har varit otroligt hjälpsamma vid skifte utav kajplats!! Vi avslutar denna händelserika dag med en fantastisk skaldjursgryta och kanelbulle som efterrätt! 😊 Ha det gott allihopa där hemma!

// Zarah och Robban!! 😊