

# Logg från Älva

---

Datum: 21 januari 2014

Elevloggare: Albin och Ebba

Personalloggare: Styrman Sören

Position: Strax nordost om Teneriffa

Segelsättning: Yttre och inre klyvare, stagfock, fock och storsegel

Fart: 5,5 knop

Kurs: 060 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de La Palma onsdag kväll

Väder: fint väder med delvis växlande molnighet.

Dagens logg

## **Elevlogg:**

Tja tja Loggen!

Vi började dagen med att sjunga för Alice, som fyller 19(!!) idag, för att sedan packa våra väskor och bege oss mot vår exkursions plats, som var "vulkan klippor". Vi kom dit när tidvattnet stod som lägst så att vi skulle kunna utföra de uppgifter vi hade. Efter mycket intressanta upptäckter satte vissa på sig våtdräkter och cyklop för att njuta av atlantens vatten, som idag bjöd på några nätta "små vågor". Vädret var väldigt växlande, ena sekunden var det regn och en annan stekande sol. När vi kom tillbaka på båten var folk rätt trötta, men efter lunch så var det segelteori. Och halv fem var det dags att lämna Santa Cruz, Teneriffa för denna gång. Nu har vi hissat segel och är på väg mot La Palma och hoppas kunna anlända imorgon kväll.

Här kommer lite härliga bilder från dagens aktiviteter.

Många varma hälsningar till er där hemma, Albin och Ebba (:







### Besättningslogg:

Äntligen på väg alltså! En nordlig bris ger oss hopp om att kunna gå till La Palma under segel. Just nu gör vi dock ett slag upp åt nordost så att vi går klara för Teneriffas norddudde. Vid 22-tiden räknar vi med att kunna gå över stag och vända stäven västerut mot vårt mål. Det märks att MB11A har varit med förr – de seglade ju med Älva från Stockholm till Liverpool hösten 2012 – för segelsättningen gick som en dans. Mörkret har fallit och Jupiter stiger tillsammans med Tvillingarna upp i öster. En lagom dyning från norr vagnar oss. Efter segelsättningen har vi mumsat i oss kaka med banan och vispgrädde, så allt är så bra ombord som man bara kan tänka sig.

Styrman Sören