

# Logg från Älva

---

Datum: 20/1

Elevloggare: Felix VdM och Loke

Personalloggare: Lasse

Position: Marinan i Santa Cruz de Tenerife

Segelsättning:

Fart: 0 knop

Kurs: - grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: onsdag kväll/ torsdag morgon

Väder: Solsken med växlande molnighet

Dagens logg

## Elevlogg:

Vi vaknade till en mörk hamn, och startade dagen med klassisk Älva-frukost bestående av hembakt bröd med spanska pålägg, samt gröt och yoghurt. Solen gick upp då vi hade ätit klart och vi satte genast igång med att städa! Kort därefter startade förtrogenhetsutbildningen med vår fina och snälla besättning!

Efter att ha gått igenom vårt kära skepp invändigt samt all säkerhetsutrustning så imponerade vi oss själva och varandra genom att dra igång en imponerande träningsmoral som fortskred till middagstid. Under denna tid hade vi också ett falskt alarm som gjorde att vi fick prova på våra överlevnadsdräkter ännu en gång! Många har också vandrat in till staden eller sett på den enastående utsikten!

Det märks att vi har saknat solen eftersom att vi tar varje tillfälle i akt till att komma ut och lapa i oss solskenet som också värmer så otroligt skönt!

Hoppas att ni har det bra hemma i kalla Sverige.

Nu ska vi ut och fånga de sista strålarna innan vi börjar vårt vaktande av denna ädla skuta!

Många vänliga hälsningar till er alla! från oss alla!

/Felix V och Loke



### Besättningslogg:

Härligt, tillbaka på Älva igen. Som vanligt blev vi varmt mottagna av besättningen efter en lång flygresan ner. Vi var framme vid fartyget 23.15 lokal tid igår och bjöds på varma mackor, mums. Första dagen har som vanligt gått i säkerhetens tecken med förtrogenhetsutbildning. Jag hann även åka lokalbuss bort till San Andres för att se om vi eventuellt kan göra vår första hårbottenexkursion där. Det såg faktiskt ganska lovande ut, minimalt med vågor och dyningar. Hoppas det håller i sig till imorgon förmiddag då vi ska ut och exkurera.

Att göra en undersökning på en klippa kräver att det är ganska lugnt på havet, det finns liksom ingen mjuk sand som tar emot om man skulle snubbla till. Men var lugna, vi kommer inte att göra något dumdrigt.

Imorgon räknar vi med att avgå vid 16.30 med destination La Palma, drygt ett dygn kommer det säkert att ta dit.

Ha det gott där hemma, för det har vi!

Lasse



Presentation av besättningen, från vänster:

Sofia:	2:e Styrman
Björn:	Kapten
Frida:	Kock
Zarah:	Matros
Robban:	Matros
Sara:	Lättmatros
Sören:	Överstyrman
Petra:	Matros