

Logg från Älva

Datum:15/2

Elevloggare: Egon och Benjamin

Personalloggare: Magnus

Position: Las Palmas de Gran Canaria

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn

Väder: Regn och blåst

Dagens logg

Elevlogg:

Efter en lång och varm segling är tiden inne att säga hejdå till Älva för sista gången.

Sista dagen på Grand Canaria passade många på att shoppa och se alla parad-tåg som gått längs både kajen och shopping centret. Under hela seglingen har vi haft tur med vädret, men denna tur var tydligen slut då regnet i stort sett forsat under hela dagen.

Även om vi fick en fantastisk trerätts middag från byssanlaget i fredags så bjöds det till på lite fiesta idag med. Med besättning spatserade vi ut på stan och åt middag tillsammans. Den trevliga servicen och goda maten uppskattades stort, även presenten vi fick av restaurangens ägare, vilket var handmålade pingviner. Aftonen var en belöning efter dagens slit när vi alla städade hela båten från för till akter. När alla var tillbaka visades frost för 5:e gången i salongen. Då passade alla på att äta upp det sista av allt godis som blivit över efter att allt bortglömt hittats.

Imorgon blir det uppstigning klockan 0515 för att ta flygplanet som lämnar dessa varmare breddgrader för att sikta mot kalla Sverige där alla längtade föräldrar kommer att vara. De vill såklart höra allt vi har att säga om detta fantastiska klassäventyr.

Vi vill tacka alla som varit med under denna upplevelse och förgyllt vår vardag, även under de dagar som sjösjukan trängts sig på.

Minnen för livet har definitivt skapas och vi hoppas att ytterliga klasser får vara med om det vi har fått turen att uppleva.

Besättningslogg:

Sista dagen ombord, det känns både skönt och tråkigt på samma gång. Dagen har varit en enda lång storstädning, dessutom i kraftig vind och ösregn. Vart tog det fina vädret vägen? Som tur är vart det den enda dagen under min tid ombord som det varit dåligt väder så man får ju vara nöjd ändå. Mitt under städningen i förmiddags blev vi varse att det börjar en karneval idag. Lättklädda damer dansade förbi Älva ett par gånger tillsammans med en trumorkester, ett trevligt avbrott som nästan alla var tvungen att kika på. När städningen var klar och allt var godkänt så fick man passa på att tillbringa en sista kväll på stan för att spendera de sista eurosarna (här sparas inget). Vi ordnade också en sista gemensam middag ute på en trevlig restaurang där vi åt lite typisk spansk mat, mycket gott!. Nu är det läggdags för länge sedan för vi ska upp i ottan för att transportera oss till flygplatsen. Jag och min kollega Lena får tacka så mycket för oss och det har varit ett sant nöje att få tillbringa några veckor med våran klass här nere och få umgås under andra former än i vardagslunken i Stockholm. Nu är de duktiga(re) på att både laga mat och städa, passa på att utnyttja det när de kommer hem. Ett stort tack till den trevliga och fantastiska besättningen och till det varma vädret, ni har varit underbara!