

# Logg från Älva

Datum: 14/2

Elevloggare: Elisa Gasperini och Natasha Donner

Personalloggare: Frida (Kock)

Position: Las Palmas hamn

Segelsättning: Inga Segel

Fart: Stilla

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arlanda Central, söndag

Väder: Soligt

Dagens logg

## Elevlogg:

Glad alla hjärtans dag! Morgonen här på båten påbörjades med supergoda hjärtformade scones som den glada byssan laget hade lagat med massa kärlek. Självklart så sjöng vi även vackert för dagens födelsedagbarn (mig, Elisa). Efter frukost så gjorde 19 av eleverna ett litet test på lagar och regler till sjöss och det klarade vi galant. Byssanlaget har kämpat hårt idag, dom har inte bara förberett en trerätters middag utan även hunnit med att ha en lektion för resten av klassen.

Under resten av dagen har några flitiga suttit och pluggat medan andra har njutit av ledigheten genom att shoppa upp Las Palma de gran Canaria. Vi har sett många nya snygga outfits på båten och ni får hålla tummarna där hemma att det kanske slunkit ner någon present i shopping påsen!

Nu har vi precis njutit av trerätters middagen och det är dags att gå ut för att wi-fi:a lite och dricka en kopp kaffe. För att summera vår dag så har den bestått av en massa kärlek och glädje och vi hoppas att även ni där hemma har haft en underbar dag.

Massor med kärlek ifrån en glatt gäng på Älva!

## Besättningslogg:

Det är lotten man får ta, det här med att missa högtider när man valt livet till sjöss. Men även fast "Alla hjärtans dag" kanske får oss att längta lite extra efter våra darlings där hemma så tycker i alla fall jag att vi har lyckats få till en hjärtlig stämning idag, ombord på Älva.

Den sista trerättersmiddagen som vi, jag och mitt byssalag komponerade ihop, blev fantastisk.

En fräsch morotsoppa, toppad med vitlökskrutonger, serverades till förrätt.

Varmrätten höjde kvaliteten då det otroligt vackra gröna spenat och kokosriset serverades med en chili och mandarinmarinerad kycklingfilé och päronchutney.

Som grande final serverades en chokladmousse med färska jordgubbar och bärås.

Byssalaget kämpade på hela dagen för att få denna fantastiska avslutningsmiddag på Älva färdig.

För mig som kock så är det en fröjd att få skapa mat på det här sättet när eleverna själva vill vara med och ta initiativ.

Nu börjar resan lida mot sitt slut och efter den tidskrävande slutstädningen imorgon blir den sista måltiden avnjuten ute på lokal. Jag misstänker att det kommer bli ännu en fantastisk kväll, dock kanske lite mer melankolisk.



*Lite besättningsbilder då vi förväntansfullt inväntar servering*

#### *Elever in action*

*Varmrätten med kyckling och Dessert, mousse med bär spenat/kokosris*

