

Logg från Älva

Datum: 6 mars 2014

Elevloggare: Sebastian Palhus och Viktor Albinsson

Personalloggare: Peter

Position: Till kaj i Las Palmas

Segelsättning:

Fart: 0

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Dagens logg

Elevlogg:

Heej.

Idag är sista heldagen ombord därför har vi städat hela båten, den har nog aldrig varit i så fint skick som nu, oj vad mässingen skiner! Vi har även varit på ett studiebesök på ett varv här i närheten. Vi fick en genomgång i deras verksamhet med fokus på deras miljöpolicy. Mycket intressant och lärorikt! Vår mästarkock Paul slog ihop en mästerlig avskedsmiddag, som vi drack äppeljuice till. Resan avslutades således med god mat i gott sällskap. Vi tackar Älva med besättning för två riktigt fina veckor. PUSS!



Besättningslogg:

Tidigt i morse började vi närma oss Las Palmas och strax efter nio förtöjde vi längst in i hamnen. Dygnet har varit mycket gungigt och alla kände nog en lättnad när Älva lugnade ner sina rörelser i sjön.

Så fort alla ankomstbestyren var avklarade sattes högsta fart med avslutningsstädningen. Alla hjälptes åt med att inventera matförråden, polera mässing, dammsuga och skura. På utsidan slets det hårt med att få bort allt salt som fastnar på fartyget och letar sig in i minsta lilla utrymme. Saltet har en fantastisk förmåga att förstöra både det ena och det andra t ex riggdetaljer i metall, tågverket och allt annat som finns på fartygets utsida. Det är därför viktigt att rengöringen görs grundligt varje gång vi kommer till kaj.

Eftermiddagen gick åt till att besöka ett varv här i närheten. Zamakona yards är ett reparationsvarv för olika typer av fartyg, bl a fiskefartyg av varierande storlek, oljeplattformar, prospekteringsfartyg mm. Vi gjorde besöket som ett moment i miljökursen och därför fick vi veta en hel del om hur Zamakona jobbar för att minimera sin miljöpåverkan. Det var spännande att gå runt bland fartygen där arbetena pågick för fullt. Tack John och Roberto för att ni tog emot oss idag.

Nu börjar resan närma sig sitt slut. I morgon lyfter flyget mot tillbaks mot Stockholm. Med detta i åtanke så hade vår duktige skeppskock Paul dukat upp en alldeles utsökt trerättersmiddag när vi kom tillbaks. En god löksoppa följdes av rostbiff och potatisgratäng. Detta toppades med kaffe och äppelkaka. Tack Paul för all god mat du har serverat under resan!

Eftersom detta blir min sista logg vill jag passa på att tacka alla studenter i YH12 och Älvas besättning för två härliga seglingsveckor. Tack!

//Peter

