

Logg från Älva

Datum: 2 mars 2014

Elevloggare: Jennifer & Clara

Personalloggare: Peter

Position: Valle del Rey-La Gomera

Segelsättning: Storsegel, Fock, Stagfock

Fart: 5 knop

Kurs: varierande kurser

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Halvklart till klart

Dagens logg

Elevlogg:

Morgonen började med att vi kastade loss 06.30 från Santa Cruz för att bege oss till La Gomera. Efter frukosten satte vi segel och då fick vi sällskap av tre grindvalar.

Sören höll lektion i astronomisk navigation för de som var intresserade, framåt eftermiddagen tittade solen fram och vi fick en jättefin resa hela vägen fram till La Gomera.

Strax utanför Valle del Rey ljöd larmet och någon ropade man överbord, detta var en övning som alla deltog i och den gick mycket bra.

Tessan har precis klivit ombord och imorgon börjar marin miljö lektionerna med en heldags utflykt.

Besättningslogg:

Efter flera dagars stillaliggande har vi äntligen fått komma ut på havet igen. Vi lämnade La Palma i gryningen och vinkade hejdå till Frazze som har gästat oss under några dagar. Kursen sattes mot La Gomera som ligger strax sydost om La Palma.

Till en början var vinden svag och besättningen beslutade tillsammans med vakten att avvakta med segelsättningen. Istället gick vi för maskin medan solen sakta gick upp framför oss. Efter någon timme siktades tre grindvalar framför stäven. De tycktes också njuta av morgonens sol men dök snabbt när vi närmade oss. I det här vattnen är det inte ovanligt att val brukar siktas när vi passerar.

Mellan de här öarna är avstånden korta och man ser från den ena ön till den andra de dagar sikten är god. Redan framåt lunch började vi närma oss La Gomera och den plats som kallas Los organos. Det är en klippa som har formats av vinden och vågorna och som har fått formen av orgelpipor. Enligt utsago skulle detta vara något alldeles extra och verkligen värt ett besök. Klippan hade faktiskt en annorlunda form med sina raka stenpelare som stupade rakt ner i vattnet men jag vågar nog påstå att de flesta av oss hade målat upp en betydligt mäktigare bild av det hela. Under en tid var vi faktiskt osäkra på om vi hade varit där eller om det hela skulle dyka upp bakom hörnet.

För maskin, men med stor och fock hissad för att stötta upp Älvas rullande fortsatte färden runt ön. Vi valde att gå en lite längre sträcka för att få så mycket tid som möjligt till sjöss. Från sjösidan är La Gomera enormt vackert och mäktigt och det var kul att få glida utmed kusten och se alla små byar som är inklämda i dalgångarna och vägarna som slingrar sig upp och nedför bergssidorna. Ön är grön och frodig. Den kan bäst liknas vid en enorm mossbevuxen sten som sticker upp ovanför vattenytan och som sträcker sig upp till molnen.

Nu ligger vi vid kaj och många har begett sig in till den lilla fiskebyn för att se sig om. Jag har fått sällskap av min kollega Therese som kom ombord nu på kvällen. Jättekul tycker jag. Therese ska hålla i en kurs som handlar om den marina miljön och vad kan passa bättre än att hålla den ombord på Älva.

Varma hälsningar från oss ombord!

/Peter