

Logg från Älva

Datum: 4/4

Elevloggare: Ivar och Leon

Personalloggare: Magnus

Position: Hamnen i Santa Cruz

Segelsättning: Storen – trasig, Focken- trasig, Inga andra roliga segel uppe.

Fart: 0kn

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Soligt

Dagens logg:

Elevlogg:

Hola senioras y senioritas muyo buieno gracias porrfavor!

Man kan tro att sista dagen på båten ska vara glass och bananer. Nästan rätt, pannkakor och jordgubbar, allt tack vare Hanna och Jennifer som gick upp vid midnatt, eller något.

Men som man brukar säga på Teneriffa ” Ingen glass utan banan, men den här var rutten.” , så kom religionsprovet. Det skulle vara helt okej om det inte var så att man direkt efter skulle städa hela detta åbäke från masttopp till kölsvin. Det glänser här, men det tog också säkert tretton timmar, typ.

Men som man säger på la Gomera ”Efter varje backe kommer en till.”. Som ni säkert förstår så betyder det att vi fick ledigt och blev bjudna på tapas middag av besättningen. Highlights är att Björn, vår kära kapten, erkände att vi är den *bästa klassen. Efter en trevlig middag spriddes klassen ut på separata äventyr, kackerlacksjakt och allmän oreda.

Men nu sitter vi här, klockan har passerat sent och alla sitter och väger mellan alternativet att dygna inför resan imorgon som börjar vid 4.30 eller om man ska knipa lite sömn. Ni lär märka vilka som valde vilket när vi möts imorgon.

Juste, sista loggen. Kanske ska nämna att det varit as coolt att segla mellan alla Kanarieöarna och att vi har haft det både motigt, men mestadels turboskoj och megatrevligt, men ska jag vara helt ärlig så tycker jag att ni borde ha listat ut det vid det här laget.

8 av 10 toasters.



Besättningslogg: Slutlogg.

En riktig heldag på Älva! Dagen inleddes med en riktig lyxfrukost: Pannkakor med jordgubbar, banan och grädde.

Sedan fortsatte dagen och blev ännu mer underbar – Religionsprov. Vi har jobbat med de tre abrahamitiska religionerna, och idag var det hög tid att visa vad man lärt sig.

Direkt efter provet började den obligatoriska slutstädningen. Älva skiner nu som ny. Däcket, byssan, salongen, inredningarna – allt är superrent. All mässing är putsad så det riktigt blänker här inne!

Elever, lärare och besättning knatade gemensamt ner på stan för en fantastisk slutmiddag på en lokal tapasrestaurant. Tal hölls, foton togs och stämningen var finfin, och samtidigt lite vemodig. Sista kvällen som klassen kommer att umgås på detta sätt.

I morgon kommer bussen för att hämta oss redan 0515. Snacket handlar mest om man ska gå och lägga sig över huvud taget.. Kanske köra en allnighter, så här sista natten?

Detta är min trettonde segling (tror jag – tappat räkningen..) Och absolut en av de trevligaste. MB11b är en riktigt rolig sättning med riktiga individer som bildar en supertrevlig grupp. Tack för den här seglingen!! MJH