

Logg från Älva

Datum: 30 april

Elevloggare: Ms. Diamond (Klara kan man ju också säga)

Personalloggare: Magnus (Kungen kan man ju också säga)

Position:

Segelsättning: Nada

Fart: 7knop

Kurs: 245

Beräknad ankomst till nästa hamn: onsdag em.

Väder: Sol sol sol bara massa sol

Dagens logg:

Elevlogg:

Hallo alla där hemma!

Nu är vi ute på havet igen efter fyra dagar på stabil mark. Dagen började med en väldans förvirring över vad klockan var på grund av bytet till sommartid, något våra mobiler men inte vi räknat med. Jag förstod i varje fall inte ett smack och gick upp en timme för tidigt och irrade runt som en vilsen höna och undrade om det var något för tidigt första-april-skämt. Efter att mysteriet med tiden lugnade ner sig var det dags att förbereda avgång, dock tog det ett bra tag innan vi kunde lämna hamn då vi behövde vänta på att få våra pass. Vid elva tiden kastade vi äntligen loss och min hytt ser redan ut som ett bombnedslag på grund av dyclingarna (översättes på svenska till vågor), så allt är i sin ordning.

För övrigt har dagen rullat på som "vanligt", lektionerna är igång igen och en grupp, sjökorna (mitt kära vaktlag) hade även sin gymnasiearbets lektion om fiskerätter. En helt freaking fantastic lektion kort sagt. Några sägs även ha sett en val, tänker inte yttra mig om det då jag som vanligt stod och glodde som en idiot mot horisonten utan att se ett skvatt.

Nu är det inte så långt kvar på seglingen och jag har börjat fundera på är hur jag ska lyckas få ner all min packning i väskan igen. En del av oss gick ju även loss ordentligt på marknaden igår vilket inte lär göra det lättare heller. Planerar att åka hem i trippla lager kläder och två par skor på varje fot, det lär nog fungera. Ikväll visas Fermats Gåta på TV:n i salongen och det har även ryktats om att det vankas hemmagjordglass från Byssan.

Det var väl allt för mig så jag säger som marockanerna gör för att säga hejdå: Pslaaamaa! (Visserligen har jag ingen aning om det stämmer då jag och Nora möttes av en massa konstiga blickar varje gång vi sa det igår på marknaden, men vad gör det)

Ha det fint!

Klara

Besättningslogg:

Ja, vad kan man säga som inte redan sagts?..

Seglingens sista seglingsben påbörjades i förmiddags. Vi blev två timmar försenade eftersom den marockanska tullmyndigheten valde att behålla våra pass lite extra.

Detta ben kommer att ägnas åt matteredovisningar och hårdplugg inför torsdagens religionsprov.

Varma hälsningar / Magnus