

Logg från Älva

Datum: 140329

Elevloggare: Christoffer H.

Personalloggare: Frida J

Position: Hamnen i Agadir

Segelsättning: Inga segel alls.

Fart: Inget här heller.

Kurs: Mot stranden långt bort i fjärran.

Beräknad ankomst till nästa hamn: När vi kommer till Teneriffa på onsdag.

Väder: Sol med skurar lite då och då.

Dagens logg:

Elevlogg:

Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige!

Dagen börjades med en väldigt tidig väckning klockan 06.15 med en fin elektrisk gitarr för att vi skulle hinna äta en frukost innan bussen kom och hämtade oss.



Våran

guide Manjit (Mohammed) (Bilden Ovanför) kom och hämtade oss på kajen för att leda oss till bussen som vi skulle sitta i i ca 3 timmar.

Väl på bussen fick vi en presentation av Agadir och den spännande historien om den jätte stora jordbävningen som skedd för 50 år sen och förstörde halva staden. Vår guide väckte alla lite då och då med mer oftast halv spännande fakta. När vi närmade oss Marrakech så slutade regnet precis vilket gjorde att vi fick ett vackert första intryck av staden.



Vi började med att kolla på den äldsta moskén i Marrakech som var ganska mäktig med sin storlek. Efter det fortsatte vi med att vi gick in på marknaden och fick en snabb presentation av hur det fungerar och vad man bör och inte bör göra. Sedan fortsatte vi med att vår guide visade oss sina "favoriter" av marknaden och även de olika delarna av marknaden. Vi passade på att dels äta vår grymt goda macka bacon, kyckling, salad, tomat och BBQ sås men även en av national rätterna. En gryta gjord på ko mage och lite annat som vi åt med bröd. De flesta testade och jag tror att majoriteten tyckte det var gott eller i alla fall inte äckligt.





(Han spydde inte utan torkade sig bara om munnen)

Efter det fortsatte vi med att gå in på ett apotek som inte sålde vanliga läkemedel utan bara naturliga produkter. Många i klassen köpte en hel del där men tror att mycket blir presenter så jag tänker låta vad många köpte bli en överraskning.

Sedan fick vi ungefär fem timmar fri tid där vi kunde springa runt och shoppa och testa saker på marknaden. Många var inte långsamma med att köpa saker och märkte snart av hur lätt man kunde sänka priserna varorna med att bara säga att vi va studenter. Jag och några testade även mer av den inhemska maten då vi skulle äta middag på valfria ställen på marknaden.

Buss resan hem var väldigt tyst från både Manjit:s sida och våran eftersom alla var väldigt trötta och många passade på att sova. När vi väl kom fram till Agadir igen skyndade sig många tillbaka till båten eftersom de skulle ut och träffa klassen som vi träffade igår. Det gör att kvällen ombord är väldigt tyst och lugn och borde vara det fram till tolv då våra klasskamrater kommer tillbaka från stan.

God natt från Marocko /Christoffer

Besättningslogg:

Hej,

Idag har några i besättningen följt med eleverna till Marrakech och andra av oss passade på att besöka en mindre Medina/marknad utanför Agadir.

Det var en otroligt rolig upplevelse att gå runt på en marockansk marknad där jag fick pruta för första gången i mitt liv, men också lite läskig då man nästan blev förföljd av försäljare som ville sälja både det ena och det andra och i vissa fall nästan slängde sina varor på en när man gick förbi.

Bland annat fick våran kära kock en ödla på armen av en försäljare och när han märkte att detta inte "smakade damen" började han smeta in någon sorts torrtvål på hennes arm och försökte sälja en sköldpadda till våran mysiga lättmatros Carro, vilket inte var någon höjdare då små reptiler och liknande ej fanns med på shoppinglistan.

Men några stånd senare inhandlades arganolja som kan användas till allt möjligt. Det var riktigt fascinerande att titta på när två kvinnor satt på marken med en varsin balja som de pressade arganolja i med bara händerna.



Och ännu fler stånd senare hade det inhandlats kryddor, fantastiska fat, frukt och en väska.

Vi hann även med att smaka på lite mat på marknaden. Det gavs inget namn på delikatessen, men det var som en blandning mellan pannkaka och tunnbröd med honung emellan och till detta drack vi jättesött mynta te. Och efter några timmars shopping var det sååå gott!

Efter "lunchen" gav vi oss in på fruktmarknaden och på vägen dit försökte en man sälja aftershave i kristallform till mig och Carro, han kanske tyckte vi luktade lite illa...

Väl inne på fruktmarknaden gick kockan loss och hittade bland annat helt gudomliga jordgubbar som vi andra mumsade på när vi följde efter henne i jakt på den bästa färska frukten till våra fina elever. Och medans det inhandlades mandariner var det en väldigt snäll man som hjälpte oss med att hitta det bästa av det bästa på marknaden. Och efter att kockan blivit nöjd begav vi oss av i en galen taxifärd tillbaka till båten där vi passade på att ta det lilla lugna resten av dagen.

Som pricken över i:et köpte vi hämpizza och kollade på film i salongen, man får ju passa när eleverna är ute och flänger ;)

Och jag är nu stolt ägare av en klarröd Fés som jag fått av Christoffer och Kristoffer, mina rara små kycklingar.

Ha de så gött därhemma // Trollet