

Logg från Älva

Datum: 28/3 2014

Elevloggare: Märta och Vidar

Personalloggare: Kerstin

Position: Marina Agadir

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Mulet

Dagens logg:

Elevlogg:

Vi vaknade en halvtimme tidigare idag med tre nya födelsedagsbarn(Hanna, Emelie och Frida)och en ballongprydd mäss. Ganska direkt efter frukost och städning så mötte vi våra 13 gäster på kajen. Vi minglade runt på båten med våra jämnåriga elever från en skola här i Agadir. Efter en tur runt på båten var det fika och frågestund. Vi fick lära oss mycket av varandra och det resulterade i många spännande konversationer. Efter fiket så var det vår tur att besöka deras skola. För första gången på nästan ett år öste regnet ner i Agadir, så det var seglarjackor och paraplyer som gällde. Efter en kortare vandring genom stan klev vi på ett klassiskt grönalund-tåg som körde oss igenom stan, hela vägen till deras skola. Väl där var det vår tur att bli guidade för att sedan bli bjudna på en annorlunda men fint uppdukad lunch. Strax därefter så hade en turistbuss tagit oss tillbaka till båten och allvaret slog oss i ansiktet i form av ett fartygsbefälsprov på 11 sidor. Utmattade och lättade så fick vi till slut avnjuta pungräkornas fina avslutningsmiddag bestående av tre jättegoda rätter. Nu är det dags för film och trevlig sing-a-long.



Besättningslogg:

Idag har det verkligen varit en händelserik och intressant dag! Vi började som sagt dagen med att sjunga för hela TRE födelsedagsbarn. Efter extra noggrann städning av hytter och gemensamma utrymmen var vi redo att välkomna tretton elever och två lärare från College Lycee Francais d'Agadir ombord. Det är en fransk privatskola som en av våra gymnasiearbetsgrupper kontaktade för ett tag sedan. Ett par av lärarna där tyckte det skulle vara roligt för deras elever att få träna på sin engelska, och ville gärna att de skulle få träffa våra elever. Båda elevgrupperna var ganska spända på vilka de skulle få möta, men nervositeten släppte snart. En rundvandring ombord och fika med kanelbullar som bakades i stora lass igår kväll gjorde susen, och alla pratade intensivt med varandra. Våra elever hade förberett frågor på religionstimmarna, om t ex hur det är att vara ung, om kulturskillnader och om hur mycket religionen påverkar vardagen. Båda elevgrupperna verkade lite överraskade över att de upptäckte att likheterna var större än skillnaderna grupperna emellan.

Så småningom gav vi oss av för att få en rundtur i staden, och sedan åka till deras skola. Idag var en av de sällsynta dagarna med regn i Agadir, marockanerna säger tydligen att det faller guld ifrån himlen...

Det lilla tuff-tuff-tåget fylldes till brädden och fick kämpa för att komma upp för backarna i staden, alltmedan vi fick diverse sevärdheter utpekade för oss. Väl framme fick vi en rundtur i skolan, och sedan serverades Tagine till lunch. Eleverna hade gått ihop och ordnat så att mat levererades till skolan, vanligtvis går alla hem och äter lunch. Tagine är en sorts gryta som tillagas i traditionella konformade lergrytor, som äts med hjälp av ett bröd. Mycket uppskattat!

Väl tillbaka på Älva var det dags för det stora provet för Fartygsbefäl klass VIII. Eleverna har pluggat natt och dag så det gick säkert bra.

I natt är det vaktlagsbyte igen, vilket betyder att det nu bara är en vecka kvar av seglingen, men också att det blir en tre-rättersmiddag. Det serverades råraka med skagenröra, rödlök och rom, entrecote med sås, klyftpotatis och tzatziki, och en pannacotta med bär till dessert. Mums!

Mätta och belåtna sitter större delen av gänget och tittar på film nu, medan några redan sussar sött. För en stund sedan tjöt larmet, och vi fick utrymma. Det gick snabbt, och efter inräkning fick vi återgå till salongen igen eftersom det var ett falsklarm från byssan. Jag skulle tro att de flesta går och lägger sig snart för i morgon bitti blir det extra tidig väckning. Då ska vi åka till Marrakech och bussen avgår redan halv åtta. Nya äventyr väntar!

God natt, Kerstin