

# Logg från Älva

---

Datum: 2014-03-26

Elevloggare: Amanda Borgqvist Fenyi & Evelina Alerydh

Personalloggare: Magnus

Position: Hamnen i Agadir

Segelsättning: -

Fart: skulle tippa på 0 knop.

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: vi ÄR i "nästa" hamn!

Väder: varmt, torrt och spegelblankt vatten.

Dagens logg:

## Elevlogg:

Hej alla fans hemma i Sverige!

Hörde att det både blåser, snöar och är kallt hemma, då kan vi glädja er med att vi idag, runt lunchtid kom till ett varmt, soligt och spegelblankt Agadir (Marocko) efter ungefär 2,5 dygn ute på ett OTROLIGT fartfyllt, rullande och blött hav. Dagen har nämligen bestått av solande på däck och pluggande, vilket jag skulle vilja kalla multitasking då jag (amanda) mest bara hängt över relingen och inte alls fått lika mycket gjort! Vi la loss våra trossar och tampar runt frukosttiden på Måndagsmorgonen, sakta men säkert började havet spela oss ett spratt och efter ungefär halva dagen låg majoriteten av klassen och kräktes, kändes skönt att jag (Amanda) inte längre är själv i Champions League tävlingen utan att jag faktiskt har några att tävla emot! Just i denna stund är klockan 19:28 och fartyget är relativt tomt, några drog in för att utforska den lilla stad vi hamnat i, några hurtbullar tränar på däck och vi andra ligger i en matkoma efter dagens Taco-middag!

Idag har vi även ett födelsedagsbarn ombord nämligen våran alldeles egna: Vidar Gabrielsson så idag har vi riktat ett EXTRA stort grattis till honom på hans 19-års dag! 😊



## Besättningslogg:

Framme i Marocko!! ..och det till vissas stora lättnad. Det har stampat och rullat en del under överfarten, och det har varit en del sjösjuka ombord.

Allt det tråkiga glömdes på en sekund när vi siktade land och ngn timme senare gjorden en fenomenal inbackning(!!) i hamnen.

Efter storstädning, sista lektionerna och tacomidda var det många, elever och besättning, som var nyfikna på en ny kultur. Glass på strandpromenaden och godisbunkring i den lokala supermerkadon..

Detta är min fjortonde segling, men man är ändå lika peppad på att få segla med en ny klass, och komma till en ny hamn.

Hoppas ni bara fryser lite lagom hemma i gamla eken. / Nyanlände religionsläraren - Magnus