

Logg från Älva

Datum: 2014-03-25

Elevloggare: William och Jesper

Personalloggare: Mackan

Position: N 29° 24' W 010° 41'

Segelsättning: nej

Fart: 5,4 knop

Kurs: 042°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon någon gång mellan klockan 12 och 18.

Väder: klart och soligt, mycket dyning.

Dagens logg:

Elevlogg:

Hej där hemma.

Dagen började med en fantastiskt utsökt fruktfrukost som vi trots det rådande kaoset levererade med yttersta gastronomiska precision.

Det ständiga gungandet tar på krafterna och medan somliga spenderat dagen mestadels i hytten har andra försökt ta tillvara på det soliga vädret. Det har tydligen siktats delfiner, haj och havssköldpaddor. Markus såg även en fiskmåså som han verkar vara väldigt nöjd över.

Med andra ord har det i stort sett varit som vilken annan dag som helst ute till havs, och därmed en dag lik ingen annan på land.

Trots den grova sjögången håller vi bra fart, och om förhållandena fortsätter vara så här gynnsamma beräknas vi vara framme i Agadir redan imorgon, en dag före tidsschemat. Något som vi hoppas på.

Tack för oss.

Besättningslogg:

Hej!

Redan innan vi lämnade Lanzarote hade vi sett på väderprognoserna att vind och sjögång inte riktigt skulle vara med oss på seglingen till Marocko. Nordostlig vind betyder motvind till Agadir, så vi bestämde oss för att det rätta valet var att motorsegla österut och sen gå norrut längs kusten. Under

natten kunde vi hålla bra fart och hade sällskap av en imponerande stjärnhimmel och ett knippe delfiner som syntes väldigt bra i marelden runt skrovet.

Efter frukost bärgades seglen och dagen kan sammanfattas som gungig när inte seglen längre stöttar. Man kan inte annat än skratta åt hur saker flyger genom båten i de värsta rullningarna, samtidigt som man imponeras av hur eleverna hjälper och stöttar varandra när de inte mår på topp. Stökigast har det varit för byssalaget och vår kock Frida som brottats med matlagning och ett kylskåp som hellre ville vara öppet än stängt, med matvarorna överallt på durken. Men som alltid levererades utsökt mat ändå.

Enligt plan ska vi förtöja på torsdag morgon, men om havet vill och skorna håller kommer vi fram redan imorgon onsdag. Vi har kunnat hålla högre snittfart än beräknat, och jag tror inte någon ombord blir ledsen att komma fram och slippa det gropiga havet lite tidigare.

Häls. Mackan