

Logg från Älva

Datum: 2014-03-23

Elevloggare: Leon och Amalia

Personalloggare: Kerstin

Position: N 28° 41' W 012° 49,3'

Segelsättning: Storen, stagflock, inre klyvare

Fart: 5,6 knop

Kurs: 090°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag fm

Väder: Blåsig, lite moln, gungar satan

Dagens logg:

Elevlogg:

Halloj därhemma.

Idag började vi med en god frukost och på det så la vi loss och fick upp seglen så fort som möjligt. Det var relativt lugnt med långa rullningar. Framåt 2-3 tiden på dagen började det gunga rejält. Därför sitter det flesta i hytten och trycker nu.

Under dagen så rapporterades det att man såg haj på håll men inte alla tror på det, tydligen var det två bjässar.

Dagen till ära, alltså Carros födelsedag så fick vi blåbärspaj på kvällskvisten men det avnjuts både in och ut.

Tredjedel av klassen står just nu, får se hur vi kommer klara resan över till Agadir.

Enda som håller hoppet uppe är Vidars flöjtsång som ekar över hela båten

Besättningslogg:

Hej alla därhemma!

Det är verkligen roligt att äntligen vara ombord här på Älva. Efter en lång resa via Gran Canaria kom Magnus och jag hit sent igår kväll. Vi möttes av Ola, Mackan och elever som hade hamnvakt. Älva sover aldrig! Det känns bra.

I morse åkte Ola hem, och lämnade över undervisningen av denna härliga klass till oss. Vi körde igång med religion och matte på förmiddagen när vi hade lämnat Lanzarote och satt segel. Framåt

eftermiddagen blev det som sagt rejält gungigt och vi var många som kroknade av sjösjukan. Men det blir snart bättre!

MtB11b är som vanligt på hugget, allting flyter på bra med vakter och matlagning. De tar hand om oss som inte har kommit in i rutinerna än. Den här seglingen kommer att bli toppen!

Det blev tyvärr ingen bild idag, bara horisont med höga vågor är vad vi ser. Och känner... som att åka berg- och dalbana alldeles gratis. Kvällen bjuder oss på en fantastisk stjärnhimmel, och snart går månen upp säger kapten.

Var gärna lite avundsjuka där hemma hälsar Kerstin