

# Logg från Älva

---

Datum: 2014-03-23

Elevloggare: Ivar

Personalloggare: Sören

Position: Marina Rubicon, Lanzarote

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: När vi kommer fram, det är inte så noga.

Väder: Moln med fruktansvärt lite sol.

Dagens logg:

## Elevlogg:

Hej på er föräldrar, släktingar och annat löst folk!

Idag har vi spenderat en hel dag på någon strand här på södra sidan av Lanzarote. Ni förstår att vi redovisar våra gymnasiearbeten och idag redovisade Noras grupp, eller om man går efter listan; Korvmaskarna. Det blev en heldag på stranden med femkamp bestående av bland annat musikquiz och sandslotsbyggning.

Efter det så var det fri lek fram tills klockan 18.00 då vi gemensamt gick till en restaurang där vi åt riktigt gott hela klassen plus Ola, vår lärare som åker hem idag. Efter en trevlig middag (trots gratis wi-fi) så drog vi oss hem och nu sitter vi här och de flesta ska nog gå och lägga sig.

Så efter en riktigt slitig och trevlig dag så ska säga vi god natt och sov gott!

Hälsningar Mb11b



## Besättningslogg:

I morgon kastar vi loss för överfarten till Agadir. Passadvinden blåser som vanligt från nordost, alltså precis åt det håll vi skall, och ganska frisk dessutom. Strategin får bli att gå rakt över mot marockanska kusten så högt vi kan hålla mot vinden, och sedan smyga upp norrut nära kusten där vinden och sjögången bör bli lite måttligare. Först segling och sedan motorgång alltså.

Idag har vi förberett oss för resan: Andrestyrman Mackan har gjort en noggrann reseplanering, något man är skyldig enligt lag att göra inför varje etapp. Själv har jag gjutit igen kättingklysen med betong. Det är alltså rören där ankarkättingarna går ner i kättingboxen. Gör man inte det får man ner vatten i boxen när sjön slår över fören, och det vill vi undvika. Lättmatroserna har sett över seglen, och dessutom hann vi med en brandövning.

Scenariot för övningen var att vi hade kraftig rökutveckling från mellaninredningen, och en elev saknades. Alltså genomförde vi en rökdykarinsats med våra två utsedda rökdykare, Frida och Caroline, för att söka igenom hytterna därnere och finna den nödställde. Eftersom vi inte kan fylla båten med rök, tejpades rökdykarnas visir för så att de inte kunde se ett smack. Ofta brukar vi använda en elev som figurant, men de var iland så en säck potatis fick duga. Frida och Caroline utförde en perfekt genomsökning av hytt efter hytt precis enligt regelboken. Efter 12 minuter hittade de den nödställde, avsvimmade potatissäcken i en överkoj, och kunde ta upp den till friska luften på däck.



Sedan fick den återvända till sin trevliga bostad i grönsakskylen, medan vi utvärderade övningen. Det finns alltid en och annan detalj som kan finslipas.

I morgon: Mot Afrika!

Styrman Sören