

# Logg från Älva

---

Datum: 2/4 2014

Elevloggare: Melker & Kristoffer

Personalloggare: Frida (kockan)

Position: Puerta del Santa Cruz de la Tenerife

Segelsättning: Inga alls

Fart: 0 Knop

Kurs: Inga grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vi anländer till Arlanda på fredag.

Väder: Växlande molnigt med en skvätt regn.

Dagens logg:

## Elevlogg:

Morgonen började dåligt för de flesta. Seglingen från Marocko var inne på sin fjärde dag och darningarna hade gjort sitt absolut mesta för att göra så många som möjligt sjösjuka. Trots sjösjukan serverades det scones till frukost. Det tillsammans med löfte från kaptenen om att vi skulle vara framme till lunch ingjöt en liten gnutta hopp i passagerarna på fartyget. På förmiddagen hade vi lektioner som vanligt. Religionslektionen ägnades åt att plugga inför provet imorgon och matematiken gick åt till att använda motsägelsebevis.

Till lunch åt vi kasslergryta med ris. Vi låg då i hamn och alla njöt av en stilla och problemfri måltid. Efter lunchen fanns det chans att reparera delar av fartygsbefälsprovet för de som bara saknade en eller två delmoment av provet. Många tog också chansen att besöka staden.

Eftermiddagen ägnade sig många av att njuta av en ny stad, under tiden vi och resten av vårt vaktlag lagade mat för fulla halsar. I kväll hade vi vår avslutningsmiddag då vi ska städa hela dagen imorgon. Till förrätt serverades oxfile-carpaccio med carl-johansvampsolja, ruccola och spansk får-hårdost. Till varmrätt serverades mexikansk gryta, som hade kokat i 6 timmar, med tillbehören: stekt majs, bön- och tomatsalsa, vitlöksyoghurt och pitabröd. Till efterrätt serverades det en fantastisk citron- och marängpaj som Emelie hade kämpat med. Allt gick efter temat teknik, och maten uppskattades mycket. Under middagen fick alla olika uppdrag att utföra under middagen skrivna på sina namnappar. Uppdragen kunde vara allt mellan att hålla tal till att fria. Ett antal garv uppstod och ett hejdundrandes tal av Viktor i slutet var pricken på i:et.

Nu ska det sovas eftersom en lång dag med prov och städning väntar. Kära föräldrar vi ses om 2 dagar! Puss och kram svenne bannan.

/Melker och Krille

## Besättningslogg:

När en trerättersmiddag inleds med att byssalaget delar ut menyer, samlar in beställningar och sedan kommer ut och berättar att det inte finns tekniska möjligheter till att göra något av vad vi beställt men att det istället kommer serveras de tre ovanstående rätterna, och kaffe på köpet, ja då vet man att det kommer bli en go kväll (gruppens tema är teknisk utveckling).

Som det har skrattats ikväll, vilket var välbehövligt då resan från Marocco var minst sagt skumpig. Det känns att det är sista refrängen av resan. Längtan att få komma hem blandas med vemodet att åka ifrån den ovanliga vardag som skapas på Älva.

Men än har vi några sista skälvande timmar att umgås på. I morgon står våra elever och vi i besättningen för det ultimata team worktestet, att städa Älva ren, invändigt och utvändigt. Det blir en hård och svettig dag, men tack och lov har jag hört att den kommer att inledas med pannkakor. 😊

KockFrida