

Logg från Älva

Datum: 2014-03-19

Elevloggare: Jennifer & Nora

Personalloggare: Frida (Kock)

Position: N28° 26' W16° 52'

Segelsättning: inga segel uppe för tillfället

Fart: 5,4 Kn

Kurs: 053°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag eftermiddag

Väder: Solen har gått ner och vi hoppas på stjärnklar nattvakt.

Dagens logg

Elevlogg:

Hejsan alla där hemma i snöiga Sverige!

Idag var en sån där lycklig dag då solen bara sken över Älva och alla hade vaknat på helt rätt sida. Direkt efter frukost kastade vi loss och lämnade den vackra ön La Gomera och begav oss ut mot nya äventyr. Jag och Jennifer började dagen med att plugga radar i ribben uppe på soldäck, medan andra stod på vakt och vissa valde att jobba på brännan. Halvvägs till dagens stopp, Teneriffa, fick vi besök av flera flasknosdelfiner (typ minst 20) som simmade i bogvågen, några common dolphins (med en liten liten kalv), en grindval och en sköldpadda som alla lekte bredvid båten till klassens jubel. Dagen fortsatte sedan i marinbiologiskt tema, när vi stannade i "sköldpaddsviken" för snorkling. Vissa har beskrivit det som "den bästa dagen i mitt liv" när helt plötsligt en sköldpadda slöt upp till oss glada snorklare och simmade med för en stund. Efter detta väntade mer sol och bad på Älva. Besättningen och klassen visade sedan på exemplariskt uppträdande då Sparven (Kaptenens son, Joakim) föll i sjön. Men ni kan vara lugna då det egentligen bara var en övning och allt gick enligt planen.

Älva har under kvällen vaggat oss sakta framåt mot Playa Blanca, Lanzarote, och de flesta vaktlagen har kvällen till ära spenderat all kraft åt att arbeta på våra marinbiologirapporter. En redan underbar kväll blev ännu bättre när Christoffer kommer ut från byssan med en underbar morotskaka. Nu har solen gått ner och tröttheten börjar sakta smyga sig på i båtens alla hörn.

Hoppas ni har det bra ni också, även fast det här är rätt svårslaget.

God natt och sov gott/ Jennifer och Nora



Besättningslogg:

Ibland så måste man som besättningsmedlem stanna upp och ta in sin verklighet. Inte bara det att vi får träffa engagerade och glada ungdomar, utan vi får också uppleva denna sagolika vardag.

Ena dagen promenerar man över berg på Gomera och nästa stirrar man en havssköldpadda i ögonen utanför Teneriffas kust. Ja, vissa dagar är sannerligen avundsvärda.

Planeringen för vår nästa trerättersmiddag är i full gång, och denna kommer äga rum på lördag. Jag kan tyvärr inte avslöja några detaljer för er där hemma än, dock så är jag säker på att den kommer bli fabulös. Så på lördag så är det bara att bänka sig framför datorn och inspireras av ännu en gastronomisk explosion.

Vi fortsätter att guppa vidare på turkosa vatten, och även fast vår tillvaro verkar bekymmerslös så tänker vi på er där hemma.

/Kockfrida