

Logg från Älva

Datum: 17/3 2014

Elevloggare: Fabian och Melker

Personalloggare: Carro

Position: La Gomeras hamn: N 28° 04,7' W 017° 19,9'

Segelsättning: Inga segel uppe

Fart: 0 knop

Kurs: Vi ligger i hamn

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag 21/3 beräknas vi lägga till på Playa Blanca på Lanzarote

Väder: Varmt och strålande sol

Dagens logg

Elevlogg:

Hej alla läsare!

Tidigt i morse siktade vi La Gomera. La Gomera är känd för sina bergsformationer, Los Organos. En kombination av lava från vulkanen och erosion har skapat en fantastisk bergsvägg som ser ut som en jätteorgel med pipor på flera hundra meter som går ner i havet. Amanda, Amalia, Evelina och Fabian hade tillsammans förberett en lärorik och intressant presentation av Los Organos som vi fick ta del av



Efter presentationen av Los Organos bärgade vi seglen och åt lunch, ugnspannkaka med sylt, för att sedan lägga till i La Gomeras hamn. Vi fick plats ute vid piren och angöringen gick snabbt och smidigt. Många av stadens folk kom för att skåda Älva och dess besättning.

Varje gång vi går in för hamn städas skeppet lite extra för att verkligen visa hamnen och staden vår bästa sida. Denna gång var inget undantag och i drygt en timme såg båten ut som en myrstack fylld med flitiga sjömän som städade och gjorde fint.

På eftermiddagen var det dags för vår andra och sista hårbottensexkursion. Alla marinbiologer traskade bort till stenstranden på andra sidan och vaktlagen spred ut sig på lagom avstånd. Med snorklar och cyklop i högsta hugg dök vi i vattnet för att undersöka livet i en tidvattenzon. Efter mycket anteckningar, glädjetjut och stoj var vi klara med exkursionen och begav oss hemåt för att äta middag. Dagens häftigaste fynd var utan tvekan det åttaarmade bläckfisken som August och Markus stötte på. Den var enligt uppgifter brun till färgen och minst 120 centimeter mellan ögonen.



Väl hemma på båten igen stod lax- och skaldjursgryta med pasta framdukat åt oss. De som inte hade fått nog av solen under dagen satt upp på däckshustaket och åt middag i den alldeles lagom varma

kvällssolen. Efter middagen tog de flesta en sväng in till staden för att hitta internetuppkoppling och en butik att handla godis och snacks i.

Imorgon ska vi på vandringsfärd uppe i bergen. Vi hoppas på strålande sol och svalkande brisar.

Puss och kram från MB11b på Älva!

//Melker och Fabian

Besättningslogg:

Hejsan hoppas alla goa loggläsare där hemma!

Carro heter jag och går som lättmatros här ombord på Älva denna törn.

Jag tänkte att jag måste passa på att ge beröm till alla eleverna här ombord för deras fantastiska samarbetsförmåga när det kommer till segelsättning och den trivsamma stämning de bidrar till här ombord.

Vi avgick igår från La Palma vid 21:00 i går kväll och satte Storsegel, stagfock samt en inre klyvare direkt efter vi kommit ut ur Santa Cruz de la Palmas hamn. Vid klockan 08:00 i morse ankom vi till Los Organos där några elever skulle hålla i en naturguidning. Efter vårt lilla stopp så fortsatte vi mot våran natthamn, Puerto Vueltas . Efter lite städning, så kallat "Rent skepp" så passade vi alla på att få njuta lite av det vackra vädret här på La Gomera. Där efter gick eleverna iväg på äventyr som bland annat innefattade snorkling.

Hoppas allt är bra med er där hemma, vi har det i alla fall underbart här!