

# Logg från Älva

---

Datum: 16 mars 2014

Elevloggare: Hanna och Kristoffer

Personalloggare: Trollet

Position: N 28° 39', W 17° 39'

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Väder: Molnigt

Dagens logg

## **Elevlogg:**

Hej alla där hemma!

Idag är en speciell dag, nämligen vår lärares födelsedag! Det firade vi genom att gå upp tidigare och gratia honom i de specialtryckta tröjor med Olas ansikte på framsidan.

Resten av dagen har vi haft lektioner samt ett prov på korallrev. Efter lunch fick vi chansen att gå på en lokal marknad. Jag och Kristoffer köpte, som många andra, varsin alpaca tröja. Sedan tog det inte lång tid innan vi bestämde oss för att gå tillbaka, då de flesta har träningsvärk i benen från gårdagen.

Nu ikväll har byssalaget haft sin avslutningsmiddag, en trevlig tre rätters middag, med lite special firande åt Ola. Till förrätt fick vi egen gravad lax, varmrätt bestod utav kyckling med potatis och färska rödbetor och efterrätten var hemmagjord glass och chokladsås med frukt.

Nu ska vi precis kasta loss från La Palma för att komma fram till La Gomera imorgon bitti.

Nu är det dags för oss att ha lite roligt. Hoppas allt är bra i kalla Sverige, ta väl hand om våra katter!

Puss och kram /Hanna och Kristoffer



## Besättningslogg:

Hej alla fina

Idag har en del av besättningen haft lektion med våra finfina elever. Carro har haft lektioner om fyrar, sjömärken m.m. Och Erik har haft lektioner om sjölagar.

Medan vi andra har fixat med att förbereda inför avgång och laga saker som gått sönder. När vi är ute på havet är det lätt att saker får sig en liten smäll när det gungar, så det är väldigt viktigt att hela båten "sjöstuvas", vilket betyder att man måste lägga undan eller säkra saker med tamp innan man går ut från hamn.

Vi passade även på att besöka en marknad i närheten och kika på både loppisprylar och fina hantverk som tillverkas av lokalbefolkningen. Det var mycket uppskattat av både elever och besättning.

Och naturligtvis var vi tvungna att köpa glass och sitta och mumsa på innan vi gick tillbaka till båten.

Några timmar senare så blev vi serverade en underbar trerätters middag som ett avslut på detta byssalags vecka i byssan. Middagen var väldigt god och alla ombord var nöjda och glada.

Och efter middagen lossade vi för att bege oss mot Los Organos där våra MBV-elever ska ha sin naturguidning. Det ska bli jätteroligt att få höra varför dessa klippformationer ser ut som stora rör som går ner i vattnet.

Det var allt från Trollet idag, hoppas ni har underbart vårväder hemma och att värmen kommer till er också.

Mvh Trollet