

# Logg från Älva

Datum: 15 mars

Elevloggare: Emelie och Matilda

Personalloggare: Ola

Position: St. Cruz de La Palma

Segelsättning: förtöjd

Fart: 0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17/3

Väder: Växlande molnighet, svaga vindar

Dagens logg

## Elevlogg:

Hej alla roliga päron.

Idag har vi haft en mycket rolig dag, enligt dem flesta. Amanda brände sig lite men det var ingenting ut över det vanliga. Klockan 08.45 kom vår buss som sedan tog oss på en guidad tur runt la palma som innehöll ett besök i ett naturreservat, en två timmar lång promenad nerför en väldigt stor vulkan samt att vi fick lyssna på väldigt intressant information från vår guide Connie.

Vi hade en mycket trevlig stund tillsammans med hela klassen under lunchen där vi satt på en pir och åt samt badade.

Ödmjuka hälsningar: Matilda och Emelie



## Besättningslogg:

Idag har vi sett hela den södra delen av La Palma. Vi har vandrat genom ett Mordor-lik vulkanlandskap och även bestigit en vulkan som hade utbrott så sent som 1971. Värmen strålade fortfarande upp på sina håll ur marken, vilket försärkte upplevelsen betänkligt. Vandringen nedför vulkansidan var jobbig för flera elever men belöningen kom vid lunch då de fick bada vid den pir där bussen mötte upp oss. Vår guide var väldigt kunnig när det gäller La Palmas vulkanism och eleverna kunde själva dra paralleller till sina kunskaper om tektoniska plattor och Hot spots. Vi åkte sedan vidare till ett fantastiskt naturreservat som bestod av branta bergssidor, täckta av en magnifik tallskog. Detta var ett område som tidigare rasat ned i havet efter ett flertal vulkanutbrott och lämnat efter sig en gigantisk krater. Utsikten var härförande och flera av eleverna konstaterade att de gärna kunde bo på en plats som denna. Efter dagen var många elever trötta men den outtröttlige Ivar tog ändå initiativ till ett sent träningspass. Vi har med andra ord haft en fantastisk dag och vår guide var mycket imponerad av klassen.

I morgon skriver de ett prov om korallrev och byssagruppen har utlovat en tre-rätters middag. Sedan sätter vi kurs mot La Gomera.

Solbrända hälsningar: Ola

