

Logg från Älva

Elevloggare: Christoffer Hagren & Vidar Gabrielson

Personalloggare: Mackan

Position: N28°35,700 W015°37,810

Segelsättning: Jagare, Inre klyvare, Stag fock och Storen.

Fart: 4,5 knop

Kurs: 330

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon fredag klockan 20:00

Väder: Sol med lite moln då och då.

Elevlogg:

Dagen började med att vi städade däcket och även våra vanliga städområden. Därefter kastade vi loss och började segla. Vi fick en ganska sumpig början som gjorde att en del blev sjösjuka men blev tyvärr bara 3 spyor. Därför skapades en ny Champions League säsong 2. Efter lunch satte vi segel vilket gjorde att vi inte rullade lika mycket eftersom seglen fångar upp våra rörelser. Älvas fock gick sönder på den förra resan vilket gör att besättningen försöker sätta upp ett annat segel där istället.

Vi började även våra ordetliga lektionsrutiner idag. Det har gjort att alla har haft tre lektioner och på sjömanskapslektionen satte vi segel. Den andra sjömanskapslektionen fortsatte vi med våran radar undervisning. Då hade vi bara marinbiologi kvar och på den fortsatte vi med våran rapport från exkursionen som vi gjorde igår.

Mellan lektionerna har vi solat och haft det väldigt skönt i solen och väldigt många passade även på att sova. Vi fick även besök av delfiner två gånger idag och det sägs även att vi har haft valar bredvid båten under dagen men inte tillräckligt nära för att få dem på bild. Till en gungande middag fick vi idag en väldigt god köttgryta med ris och en avokadosallad till.



Besättningslogg:

Hej!

Idag har vi lämnat Gran Canaria och Las Palmas bakom oss och börjat seglingen på riktigt. Efter frukost började eleverna förbereda ombord och strax efter nio kastade vi loss. Under de första timmarna rullade Älva stundtals stökigt i sjön, och några ombord fick en svag grönaktig nyans i ansiktet. Bättre blev det efter lunch då vi fick bättre seglingsvind och kunde sätta kurs norr om Teneriffa. Lektionerna har avlöst varandra under dagen, varvat med vakt och segelsättning. Efter dagarna i ett molnigt Las Palmas gjorde det ingenting när solen visade sig över oss. Under natten seglar vi mot La Palma dit vi kommer i morn kväll. Håller tummarna för sol och seglingsvind i morn också!

Hälsningar från Mackan



Besättningen ombord

Från vänster: Jocke, Björn, Frida J, Erik, Caroline, Sören, Mackan och Frida W