

# Logg från Älva

---

Datum: 12/3-2014

Elevloggare: August Henriksson

Personalloggare: Ola Håkansson

Position: Las Palmas, Gran Canaria

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag kväll

Väder: Soligt och härligt

Dagens logg

## Elevlogg:

Hej loggen, idag började vi dagen först med en näringsriktig frukost sedan hade vi våra första lektioner i Fartygsbefäl för denna segling. Det var härligt att friska upp minerna lite. Sedan serverade byssalaget en god korvgryta med en fräsch sallad som tillbehör. Efter lunch begav vi oss till andra sidan staden för att utföra vår hårbottensexkursion. Vi hittade många intressanta arter bland annat sjöstjärnor, sjöborrar, fiskar och anemoner. Det var spännande att se hur tidsvattnet påverkade de olika organismerna och hur de anpassade sig efter dessa faktorer. Efter promenaden tillbaka till båten var de flesta trötta efter en dag med mycket sol och värme. När vi då kom tillbaka till båten möttes vi till vår glädje av en härlig middag som vår kock Frida hade lagat. Just nu håller delar av besättningen på med att sätta tillbaka storen som har varit inne hos segelmakaren och de flesta elever spenderar istället tiden i den vackra staden.







Varma hälsningar från ett soligt Las Palmas!

## Besättningslogg

Resans första hårbottenundersökning avklarades med glans av klassen under eftermiddagen. Vägen dit var en cirka 40 minuter lång promenad som bjöd på sol och härlig utsikt. En extra humörhöjare var som vanligt Klara som förgyllde promenaden med sin skönsång. Väl på plats såg vi elever som vände på stenar, slog i böcker och låg i hällkar för att dokumentera så mycket som möjligt av livet i tidvattenzonen. Cirka femtio meter hårbotten hade vi till vårt förfogande och det bokfördes sjöstjärnor, havstulpaner, eremitkräftor, rörmaskar, olika fiskarter, anemoner, musslor mm. Skolans nya undervattenskamera användes flitigt för dokumentering och i morgon börjar sammanställningen av all data när vi tar kurs mot La Palma. Kvällen har av många elever ägnats åt att proviantera inför den kommande seglatsen och som ett avsked till Las Palmas ska det nu bjudas på kladdkaka, egenhändigt bakad av Olivia.

Kvällsljumma hälsningar: Ola