

# Logg från Älva

---

Datum: 11/3 2014

Elevloggare: Markus och Märta

Personalloggare: Sören

Position: Las Palmas

Segelsättning: ingen

Fart: ingen

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag kväll

Väder: Soligt och blåsigt

Dagens logg

## **Elevlogg:**

Hej allesammans!

Idag har det varit en solig och härlig dag efter vår första natt här i Las Palmas. Vi har gjort en förtrogenhetsutbildning idag där vi fick repetera hur allt funkar ombord. Vi har även gått igenom de olika seglen ombord så att vi har koll på det när vi seglar iväg på torsdag. Det har varit en väldigt lugn dag och vi har utöver förtrogenhetsutbildningen gått på stan och kollat runt samt solat och tagit det lugnt på båten. Några modiga har tagit första doppet på Las Palmas strandsida nu på kvällen där det var väldigt blåsigt och stora vågor. Dem flesta ligger nu utslagna i soffan i väntan på morgondagens första marinbiologiska exkursion. Hoppas på att hitta mycket roliga varelser.

Med vänliga hälsningar från Märta och Markus samt från alla ombord



## Besättningslogg:

Det är alltid lite extra roligt att få ombord en klass för andra gången. Kära återseenden och kul att se hur snabbt de åter gör sig hemmastadda. Inte tycker jag det har varit så slött idag, vi har kört förtrogenhetsutbildning för alla, en lektion seglingsteori och sedan praktisk genomgång av alla segel, fall, skot, preventergajar och andra tampar vi måste hålla reda på. Det märks att MB11b redan är vana seglare, de var sååå duktiga! Sedan fick det räcka för idag, annars blir det blir det för mycket korvstoppling. I morgon förmiddag kör vi i besättningen igång med lektionerna i kursen Fartygsbefäl klass VIII, med sikte på att alla i klassen skall kunna ta sin FB VIII-examen innan de åker hem i början av april.

Idag har också Ola, vår marinbiologilärare, lånat min brandgula cykel för att ge sig ut och leta efter en bra hårbotten där klassen kan göra en undersökning i morgon eftermiddag när ebben sätter in. Han säger att han har hittat ett riktigt pangställe med många spännande arter lite norr om stan, så det bådär gott.

Vi ligger vid Catalina-piren här i Las Palmas, där de jättelika kryssningsfartygen kommer och går. Från alla balkongerna högt däruppe tittar passagerarna ner på vårt lilla segelfartyg, medan de sippar på sina paraplydrinkar. Undrar om de är avundsjuka. De borde de vara.

Hälsningar från styrman Sören