

Logg från Älva

Datum: 7 maj-2014

Elevloggare: Frederikke

Personalloggare: Magnus

Position: Gosport hamn

Segelsättning: Förtöjd

Fart: 0 knop

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag 11 maj, eftermiddag

Väder:

Dagens logg:

Elevlogg:

Idag känner man att folk blir mer och mer hemvana på båten. Det märks med att folk får dagliga rutiner, t.ex. har några varit hurtiga och sprungit, människor pluggar, de i byssan lär sig var allt ligger och man blir mer bekväm med den konstanta kontakten med andra, något som är speciellt och kul!

Idag har vi varit en tur inne i Portsmouth, där vi fick se både HMS Victory från 1700-talet och HMS Warrior från 1800-talet. Båda skeppen har tjänat den brittiska flottan, mer eller mindre mycket. HMS Victory spelade en stor roll i slaget vid Trafalgar med Amiral Lord Nelson i spetsen, medan HMS Warrior aldrig utkämpade ett slag, trots att den var den förste av sitt slag.

En annan sak som man märker av att vi har varit ett tag här, är att folk inte är översociala och att det är okej att sätta sig för sig själv och t.ex. lyssna på musik. Vakten har börjat, byssan är strax klar och kortspelen har tagits fram, snart dags att sova.



Besättningslogg:

Hej Sverige! Detta är historiaMagnus första logg på denna fantastiska segling. Detta var "min" dag, eftersom den gått i historians tecken. Eva kommer dock också att kunna dra nytta av dagens aktiviteter. Allting på engelsk mark funkar ju i hennes ämne, inte 100 rättvist. Men bra för all del..

Frukosten blev en extra smarrig upplevelse. Jocke och Erik hade ägnat tiden efter sin morgonvakt åt att baka scones! Förmiddagen gick i egenstudiernas tecken. Klassen har ju redan fått en gedigen laddning uppgifter, i båda ämnen, så det finns frågor att gräva ner sig i.

Efter pastalunch tog vi museets egen färja över till Portsmouthsidan och det jättestora dockyardsområdet där flera av Englands största och viktigaste krigsfartyg finns att studera. Vi såg bland annat skeppen Victory, Warrior och May Rose. Även dagens krigsfartyg gick att beskåda (på lite håll) eftersom Portsmouth än idag är en aktiv marinbas. Spännande att se 500 år av marinhistoria på samma ställe. En annan givande detalj var de pensionerade sjömännen som fanns på skeppen som guider, mycket spännande att höra på de kunniga yrkesmännen!

Nu spelas det kort, pluggas och skrivs vykort. Någon är på väg i bingen för att orka med nattvakten. I morgon ska vi besöka Portsmouths universitets marinbiologiinstitution, och det är alla självklart peppade inför.

Ha det gyllene där hemma i gamla eken. Magnus