

Logg från Älva

Datum: 2014 05 60

Elevloggare: Lisa B

Personalloggare: Sören

Position:

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag

Väder: Sol

Dagens logg:

Elevlogg:

Idag var första dagen som vi vaknade upp i våra hytter. Det är väldigt blandat hur bra folk har sovit, men man börjar vänja sig vid att det ständigt gungar under fötterna. Efter frukosten fick vi elever gå igenom en förtroenhetsutbildning. Den går ut på att vi lär oss allt om säkerheten ombord, rutiner och vart allt finns.

Efter en efterlängtd lunch skulle alla elever samlas i mässen (båtens matsal). Helt plötsligt gick larmet ombord och vi fick öva på att samlas på samlingsplatsen. Efter en smidig inräkning satte alla på sig en 6-timmars dräkt och samlades vid vaktlagens olika livflottar. När övningen var färdig fick vi lite fritid innan lektionerna började. Dagens lektioner var knopskola och seglingsteori.

Nu har vi just ätit middag och har fritid tills första vaktpasset börjar för vissa. Vi har varit inne i Gosport och kollat in shoppinggatan. Favoritbutiken där allt kostar 0.99 pund ligger på huvudgatan mittemot Subway som erbjuder gratis Wifi.

//Lisa B

På bilden ser ni vår fina utsikt över Portsmouth.



Besättningslogg:

Ja, här ligger vi mitt i den engelska historiens hjärta. Jag tänker mig att det som finns kvar av brittisk stolthet är koncentrerat hit, till flottans huvudbas Portsmouth, med Nelsons flaggskepp HMS Victory och alla marina traditioner. Märkligt att tänka sig att ett världsherravälde kunde byggas på framförallt något hundratal seglande krigsfartyg, under 17- och större delen av 1800-talen. Men så var det. I morgon tillbringar eleverna hela eftermiddagen i den marinhistoriska miljön, och får väl lära sig allt om The Ruling Britannia.

Ute på floden, strax intill oss, är det en hektisk trafik av handels- och örlogsfartyg, färjor till Isle of Wight och till Bretagne. De stora fartygen håller full fart i den trånga farleden, för att kunna parera den kraftiga tidvattenströmmen. Seglare – som det finns massor av – och andra småbåtar får passa sig. Här kommer den traditionella bilden på gymnasister utklädda till orangeklädda utomjordingar, med färjan från Frankrike i bakgrunden.



Hälsningar från styrman Sören