

# Logg från Älva

---

Datum: 5/5 - 14

Elevloggare: Edgar Berg Mb12b

Personalloggare: Björn

Position: Portsmouth (typ) Harbor, Gosport

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad avgång: Fredag

Väder: Soldis, lite kyliga vindar

Dagens logg:

## Elevlogg:

Idag började äventyret tidigt på morgonen, kl 5 om man ska vara precis. Allting gick som planerat tills en elev insåg att hans flyg gick 8 timmar efter resten av klassens. Strax därefter fick vi reda på att 6 elever hade samma problem och sedan gick allt utför. Eleverna var tvungna att stanna på Arlanda i ett par timmar för att sedan ta ett senare flyg till London som var vårt första stopp. Tågbiljetter behövde ombokas och gruppen splittrades vid flygplatsen.

De första 26 eleverna kom fram till Älva ungefär kl 1 och vi fick besked om att allting var under kontroll med de andra 6 eleverna och att de var på väg, men det skulle dröja ett tag innan de kom fram.

Idag har vi inte gjort så mycket mer än att resa, vi har fått våra vakt scheman och vakterna börjar redan i natt. Kl 7 så är alla eleverna på plats, middagen har precis slukats, maten ombord smakade bättre än vad någon hade förväntat sig. Nu med magarna fulla och skallarna tomma, ser vi alla fram mot en god natts sömn.

Nu är alla här på Älva, mer eller mindre omtumlade och alla är sugna på att få en god natts sömn.



## Besättningslogg:

Hej

I dag var dagen då våra elever, MB12b, skulle anlända, via flyg till Gatwick, tåg till Portsmouth och slutligen färja över till Gosport där Älva ligger förtöjd vid en marina utanpå firskeppet "Mary Mouse II".

På förmiddagen fick vi reda på att det var problem med biljett bokningen. Dom skulle anlända i två omgångar. Magnus anlände planenligt med dom flesta och Eva anslöt med ett väldigt trött gäng till en försenad middag. Våra planer på att ha en del genomgångar och presentation av besättningen på eftermiddagen gick därför i stöpet. Vi har än så länge bara informerat om det allra nödvändigaste och sparar det mesta till morgondagen.

Vi i besättningen kommer att presenteras i enlogg som kommer innan avgång härifrån. Jag och några till anlände hit i fredags medans drygt halva besättningen har varit ombord sen Älva lämnade Kanarieöarna för knappt en månad sedan.

Jag heter Björn Warden och är Kapten på denna, säsongens sista, etapp hem till Stocksund. Jag ser fram emot en segling med för Älvas del några nya hamnar och förhoppningsvis en trevlig klass.

Hälsningar

Björn