

# Logg från Älva

---

Datum: 2014-05-28

Elevloggare: Ludvig Palmheden lokalkändis i Uddevalla, Petter Åsén, Amanda Handfast

Personalloggare: Frida

Position: N 56° 38,44' E012° 13,94'

Segelsättning: Fulla segel minus jagaren.

Fart: 4 kn

Kurs: 170°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund, måndag den andra juni, klockan 13:00.

Väder: Sol med svalkande vindar

Dagens logg:

## Elevlogg:

Tjena alla Älva (monster) diggare!

Denna dag vi hade idag var det tropisk värme på styrbord sida och polarklimat på babord sida. Så det blev en varierad mundering ute på däck idag. Vakterna hade full mundering från topp till tå, medan deras kamrater var nästintill nakna för att jobba på sin bränna.

Brännan var inte det enda som vi jobbade på idag, även radiokommunikation, navigation och metrologi stod på dagensschema. Så förhoppningsvis ska vi kunna spå nästa soliga dag med hjälp av kaffekoppar och väder stenar.

Idag gjorde vi upptäckten att inte bara folk på land vill ta sig en närmare titt på vår vackra båt Älva. Vid fyratiden fick vi ett snabbt och närgånget besök av en liten pygméfiskebåt. Med fem snabba tut försökte vi förmedla honom om hans kollisionkurs med vårt akterparti, men han stod glatt kvar och vinkade med kameran i handen. Lyckligtvis gick allt bra, men i fortsättning kan vi hoppas att våra kaffekoppar och väderstenar kan förvarna om nyfikna båtar så väl som väder.

Ha det gött och simma lugnt!



### **Besättningslogg:**

Efter en kall natt började dagen bra med en härligt vacker röd soluppgång. Vinden var lite svagare än gårdagens vindar och vi satte därför fler segel och Älva har lugnt glidit fram i smult vatten resten av dagen. Vi har njutit av solsken och sköna vindar och vi alla hoppas att detta väder håller i sig så att vi får segla så mycket som möjligt innan vi når hemmahamnen i Stocksund.

Dagen har inte bara bjudit på bra väder utan det har serverats god mat i gott sällskap och jag tror de flesta håller med när vi säger att det är mycket trivsamt ombord och att det är lite tråkigt att konstatera att även denna resa börjar nå sitt slut. Men det finns säkerligen många där hemma som inte håller med utan helst bara vill ha hem sina kära.

Tack Poseidon och övriga inblandade gudar för ännu en bra dag till havs.