

Logg från Älva

Datum: 23 maj 2014

Elevloggare: Jakob Levison

Personalloggare: Sören

Position: Öster om Väderöarna

Segelsättning: Ingen, motorgång

Fart: 5,5 knop

Kurs: 180

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag lunch

Väder: Disigt, stiltje

Dagens logg:

Elevlogg:

Hej, idag gick vi upp med tuppen, närmare bestämt 06.15. Det var ganska jobbigt, men man drevs ändå upp på morgonen för att vi visste att idag skulle något kul hända, men även att vi slapp vaktlagstädningen. Efter frukosten så blev vi inkörda med ribben till Tjärnö, där vi skulle åka ut med en forskningsbåt och göra bottenskrap. Detta gjorde vi i halvklass på fyra olika ställen och hittade massa spännande djur. Detta gjorde vi för att se hur mycket mer liv det är på västkusten jämfört med Stockholms skärgård, där vi gjort bottenhugg ett flertal gånger och knappt hittat något. Det fanns betydligt mycket mer här vilket var väldigt roligt, vi hittade bland annat stora sjöstjärnor, krabbor, fiskar och andra spännande djur och växter.

Efter det så åkte vi tillbaka till deras laboratorium där vi tittade på dem i stereolupp. När det var klart så satte vi oss i det underbara vädret och åt våra goda matlådor. Sedan var det dags att åka tillbaka till Älva och lätta ankare och starta vår färd till Uddevalla.

Nu sitter vi mätta och belåtna i gungandet efter en god tacomiddag och skriver på marinbiologiuppgiften.

hälsningar Mb12b!!







Besättningslogg:

Åter i Sverige med Älva efter 9 månader, det känns lite speciellt. Bara en sådan sak som att kunna lyssna på svensk radio, och att ligga till ankars omgiven av granithällar och tallskog. Fäderneslandet

har välkomnat oss med ett strålande försommarväder. Medan eleverna var inne på Tjärnö-laboratoriet, jobbade vi i besättningen på med att måla och snygga upp utsidan inför hemkomsten till Stocksund. Lunchen avnjöt vi i solsken ute på däck. Frampå eftermiddan blev det dags att hämta ombord eleverna och lätta ankar. Då kom dagens ösregn, men det gick snart över. Just nu glider vi söderut över ett spegelblankt hav, vaggade av stilla dyning utifrån Skagerrak. Fiskredskap överallt, vi kör slalom mellan bojar och flaggor och det vill till att utkiken är på alerten. I morgon middag ankommer vi till Uddevalla, där våra kära elever skall lära sig rökdykning och annat roligt i början av nästa vecka.

Hälsningar från styrman Sören