

Logg från Älva

Datum: 20/5 2014

Elevloggare: Linda Johansson Kiemunki

Personalloggare: Petra Nyberg

Position: Väl förtöjda i Hirtshals på Nordjylland

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö 22/5

Väder: Varmt och soligt

Dagens logg:

Elevlogg:

Dagen började 07:15 med en stor pannkaksfrukost (tack Erik). Efter Björns dagliga morgon-info var det dags för städning. Några skrubbade däck, andra dammsög och moppade. Lektionerna drog igång runt 09:00 och en del av oss fick klättra upp i masten och ut på rået. Tyvärr hann inte alla klättra på grund av tidsbrist. Mitt vaktlag hade vakt till 12:00, så vi hade lektioner på eftermiddagen. Under vakten 10:00-12:00 såg vi tumlare, det var ganska kul. Synd att de var så långt borta bara, vi alla önskar nog att de hade simmat vid båten. Vattnet har varit otroligt stilla de senaste dygnet så jag tror att alla har mått bra och sluppit sjösjuka. När vi äntligen kom i hamn och middag hade ätits fick vi gå ut i byn. Vi kom inte så långt innan jag fick ett sms av en klasskamrat som påminde mig om loggen. Det vi hann utforska var cirka fyra olika matbutiker. En måste ju jämföra alla priser ju. Personligen tycker jag att det är otroligt skönt att äntligen få ligga vid kaj och kunna gå iland (även om landgången är lite vinglig och jag är lite rädd för den), samt krama marken om jag känner för det. Ikväll ska vi se på film, lite oklart vilken som kommer visas. Jag har hört Lord of the rings och Shutter Island. Shutter Island blev det. Vädret är fortfarande fint här och det är hyfsat varmt ute.

Varma hälsningar från Linda "Mango" Johansson Kiemunki och resten av klassen.

Besättningslogg:

Idag undrar jag om inte det spratt i benen på många av eleverna när vi kom till kaj. Jag har nog aldrig sett landgången på plats så snabbt som idag. Vi har, sedan Gosport för ett par veckor sedan, legat på lite avlägsna platser, varav den ena till ankars utan fri tillgång till fast mark under fötterna och den andra i en kanal där närmsta butik stängde 19.00 och var belägen 15 minuters promenad bort. Nära affären fanns två restauranger varav den ena var stängd. Däremot fanns det fyra kyrkor inom en väldigt begränsad radie. En riktig by var nog väldigt välkommet. I alla fall tror jag att det finns en by bakom hamnbyggnaderna.

Vi ligger i en fiskehamn med blåa små fina fiskebåtar som säkert dragit upp en och annan godbit ur havet. På det viset får man tänka när man ute på havet mest irriteras över deras opålitlighet. De flesta båtar, eller åtminstone dess befäl, har ett mål med sin sjöresa. Fiskarens mål är att dra upp en rejäl fångst. Inte nödvändigtvis finner han eller hon alla fiskar på samma plats utan näten skall läggas lite här och där, vilket om natten syns på radarn som oskyldiga små prickar utan trails, som plötsligt likt vesslor börjar visa tänderna och härja omkring okontrollerat på skärmen.

Eleverna prasslar bakom ryggen på mig som alltid när vi kommit till kaj. Påsar fulla med chips, cola och diverse annan proviant som verkar vara nödvändig då de lutar sig tillbaka i soffan för att njuta av kvällens långfilm. Tätt, tätt tillsammans i mörkret.

Hälsningar Petra Nyberg, 2:e styrman.

