

Logg från Älva

Datum: 17/5

Elevloggare: Sebastian Engstrand & Petter Åsén

Personalloggare: Frida (kock)

Position: Helgoland, Tyskland

Segelsättning: Inga

Fart: Ligger för ankar i kraftig ström

Kurs: Siktar mot stjärnorna

Beräknad ankomst till nästa hamn: ligger redan i nästa hamn

Väder: Soligt och nästintill molnfritt

Dagens logg:

Elevlogg:

Morsning korsning alla loggföljare! Basse här rapporterar från Helgoland!

Morgonen började med klumpgröt och bröd. Efterfrukost började vanliga morgonrutinerna städning o.s.v. därefter tog vi matlådorna som byssan så fiffigt förberett, det verkade bli en lång dag iland. Tack vare att besättningen slitit med ribben kunde vi åka med den in till land. I land gick vi runt ön och kollade på fåglar. Vi kollade på de "ashäftiga" vertikala klipporna där bl.a. havssulor häckade. Efter den trevliga trippen runt ön fick vi springa runt på stan! Somliga shoppade loss och andra brände sig. Eftermiddagen ombord på båten visade det sig att besättningen dragit in i land, men som tur var glömde de äppelpajen efter sig så vi led ingen nöd.

Hejdå från en solbränd men munter skara ombord på Älva!

Besättningslogg:

Idag vart vi övergivna av våra elever. De verkade visst ha något bättre för sig iland, så vi fick klara oss bäst vi ville på Älva. För att nyttja vår elevlösa dag så passade vi på att hålla en brandövning. När brandlarmet ljud krängde Krister och Alex snabbt på sig sin rökdykarutrustning, med förtejpade visir, för att gå ner och leta efter en "försvunnen person" i mellaninredningen. Även fast vi känner båten väl så är det inte det lättaste att navigera med förtejpade visir men de gjorde ett riktigt bra jobb. De hittade den "försvunne" som idag hade tagit form av en 25 kg saltsäck. När de sedan räddat säcken ur den rökfyllda inredningen tog jag och Frida över för omplåstring. Allt gick bra och saltsäcken är tillbaka, oskadd, på sin plats in babords salongsoffa.

Jag hade ju gått och lovat paj om ribben blev fixad, så jag slängde ihop en äppelpaj som vi inte hann äta då några av oss i besättningen ville iland och se vad Helgoland hade att bjuda på. Efter att promenerat runt den lilla ön och kikat på utsikt så är vi nu tillbaka och till vår förtjusning så ser jag att mitt gulliga byssalag sparat lite paj till oss. Tänk, nu har vi det sådär bra igen. 😊

/KockFrida

