

# Logg från Älva

Datum: 16 Maj 2014

Elevloggare: Amanda H och Petter

Personalloggare: lärare Eva

Position: Utanför Helgoland

Segelsättning: Ingen, ligger för ankare

Fart: 0 knop

Kurs: cirklar runt ankaret

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Sol med lätta moln

Dagens logg:

## Elevlogg:

Hellu allihopa kvar i Sverige

Idag har vi satt ett segel, trots lite vind men gick största delen för motor ändå. Det gick bra att komma till Helgoland utan några komplikationer dessutom var vi framme mycket tidigare än jag och Petter hade förväntat oss. Vi har haft fantastiska engelska lektioner med Eva då resterande klasskamrater pratade om sina favorit musiker/band, även haft Marinbiologi där det flitigt jobbades med rapporter och sjömanskap med Kapten Björne som förklarade hur radarn hanteras. God mat har serverats, under natten hade även en elev (Erik) bakat frukostfrallor vilket blivit en trevlig vana för alla på fartyget.

Under natten hade vi besök av en Svala i styrhytten som först flög in i min, Amandas, hand och sen vid 5 tiden på morgonen (enligt Petter) landade i Styrman Sörens hår. Vår fripassagerare gav sig av redan vid 6 tiden och ca 60 sjömil senare.

Vi vill även informera om att vi mötte Ebba Maersk under dagen. För er som inte vet vad det är, är det ett av världens största containerfartyg.

Just nu spelas det livligt, både musik och olika kortspel medans skolkamrater och besättning tar igen sig efter två dygn på öppet vatten. Vår kock Frida har överträffat sig själv igen (tillsammans med del av besättningen) och bakat mer bullar än vi kan äta. Vi är förvånade över att det faktiskt finns bullar kvar då Mb12b har en stor mage för sötsaker.

Det var vårt dygn rätt bra nedkortat...

Vi är inte duktiga på att komma på snygga avskedsfraser (men bra mycket bättre på andra saker) så Hejdå från oss och Älva utanför ett soligt Helgoland.



Petters bild på soluppgången över Nordsjön 05:40 imorse.”



Saras bild av Svalan på Styrman Sörens huvud

### Besättningslogg:

Hej alla därhemma. Nu är det lärare Eva som skriver logg igen och det faktiskt för allra sista gången denna resa. Det känns otroligt att jag påbörjar min resa hem härifrån Helgoland redan i övermorgon!

Under dagen har våra elever under hållit mig med sina otroliga föredrag – sitt "music-project" - där de fått berätta om sin favoritartist/grupp från "an english-speaking country". Alltifrån artistens levnadshistoria, musikens genre och egna reflektioner skulle finnas med och dessutom skulle två minuter av ett musikstycke/låt spelas upp och tolkas – allt i vaktlaget. Vi har njutit av t.ex. Leonard Cohen, Ray Charles, U2, Eminem och Lady Gaga men även av för mig betydligt mindre kända artister som Footfighters , George Winston och Mice and Men. Mycket spännande och härligt och underbart när man ser det blåa skummande havet utanför.....

Och återigen har vi blivit riktigt bortskämda i matväg och i bakväg.. denna gång med det i mina ögon bästa som går att få en solig eftermiddag i styrhytten... precis pinfärska och varma kanelbullar!! Välbehövligt sockerintag i och med att jag nu pratar engelska resultat med hela elev-gänget. Vi tar oss tid och går igenom det mesta som de har jobbat med i Engelska 6 under året... och det är en hel del... och allt måste kännas bra och riktigt och rättvist...

I och med dessa samtal är mitt engelska "uppdrag" på Älva denna gång slutfört. I morgon lördag ska det bli helt fantastiskt att få åka in med ribben till själva Helgoland – och den "stora" ön Hauptinsel och utforska allt möjligt spännande under Lasses kunniga ledning. Låt mig berätta mycket kort om Helgoland. Detta är två öar belägna ungefär 70 kilometer utanför den tyska kusten. Hauptinsel är på 1,0 km<sup>2</sup> och bebodd men bara 1370 personer bor på ön. Helgoland är INTE del av EUs tullområde – tyskarna kan alltså komma hit och handla taxfree. Öarna upptäcktes redan 325 före Kristus och har sedan dess varit i både dansk, brittisk och tysk ägo. Under andra världskriget användes H. som utbåtsbas. Nu kommer många hit på semester och deltar i någon hälsobringande kur! Här finns även ett Marinbiologiskt centrum och en bas för sjöräddningen. Så nu vet ni!

Kvällen håller på att bli sen, en vacker orangegul sol ska snart gå ned och vi ligger tryggt för ankar utanför Hauptinsel. Jag känner mig härligt trygg här på Älva med dess fina och kunniga och trevliga besättning med Kapten Björn i spetsen. Jag tackar HELA besättningen - med jätteduktiga kocken Frida som ovärderlig klippa - OCH min käre kollega Lasse för denna tid

GOD NATT och på återseende säger lärare Eva.