

Logg från Älva

Datum: 15/5 2014

Elevloggare: Fanny och Alice

Personalloggare: Krister

Position: N53°24', E004°48'

Segelsättning: Går för motor

Fart: 8 knop

Kurs: 066°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag kväll (16/5)

Väder: Klart och soligt

Dagens logg:

Elevlogg:

Hej!

Imorse var många trötta efter en gungig natt, och det såg ut att bli en mulen dag. Förmiddagen spenderades antingen på vakt eller på lektion, och avslutades med en god lunch gjord av vår kock och byssalaget bestående av pastagrätäng. Under eftermiddagen klarnade vädret upp och det blev soligt, så många elever valde att spendera sin fritid ute på däck och sola. På eftermiddagen hade vi också vår första sjömanskapslektion, där vi repeterade geografi och navigering.

På engelskan idag var det äntligen dags att redovisa våra musikprojekt, vilka vi kämpat med hela veckan. Vi hade fått i uppgift att välja en artist och berätta om den inför klassen samt spela upp en låt, en väldigt rolig uppgift då presentationerna blir varierade och intressanta att lyssna på!

På marinbiologin gick vi igenom hur vi ska skriva våra rapporter om mjukbottenexkursionen vi gjorde i Yerseke, och sedan fick vi jobba fritt med dessa.

Idag har det alltså rullat på som vanligt. Några hävdar att de sett en val, andra menar att det var vågor eller ett plaststycke, vem vet? Oljeringar har även skymtats på horisonten.

Nu har vi precis ätit en god fiskgryta med musslor och ris, och det är snart dags för film!

Glada hälsningar från oss elever ombord på Älva!

/Fanny och Alice



Besättningslogg:

Ännu en dag i sjön med bra väder och till och med lite solsken under eftermiddagen och det ser även ut att kunna bli en härlig kväll. Det blåser för lite för att det ska vara värt att sätta segel och vi vet ju att det är farligt att be om vind för då får man alltid för mycket så vi sitter tysta och hoppas medan vår dieselknota stånkar på nere i källaren. Vi gör bra fart för maskin då ingen vind ger, som ni vet, inte heller någon motvind.

Vi har passat på att utföra lite välbehövda sysslor på däck. Målningsarbeten och lagning av vår arbetsbåt. Vår arbetsbåt, en lite trött RIB med några skönhetsfläckar, har fått en uppfräschning idag. Akterspegeln har limmats, vi har pumpat i lite ny härlig friskluft i pontonerna och motorn har fått nytt liv. Lite smörjolja och startgas fick den att spinna som en katt igen och efter att ha puttrat en stund på tomgång känner vi att vi kan lita på den igen. Jag vill även tillägga att vår chefskock betvivlade våra motorkunskaper och vågade till och med utlova bullar till de som lyckas få igång motorn. Nu sitter jag och Lillen och längtar redan till morgondagens fika. Undrar om det blir vanilj- eller kanelbulle?

Med vänliga hälsningar,

Krister

