

# Logg från Älva

---

Datum: 2014-05-14

Elevloggare: Lina

Personalloggare:

Position: ??????

Segelsättning: Ingen för tillfället

Fart: ?????

Kurs: ????? mot Helgoland

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag

Väder: Soligt med lätta brisar och fluffiga moln

Dagens logg:

## Elevlogg:

Båt och cykel alla landkrabbor!

Nu har vi alla mättat våra magar med mycket god middag. Goda maträtter tycks vara ett tema idag och till frukost serverades amerikanska pannkakor som en utav de morgonpigga eleverna ombord (Erik)stigit upp tidigt för att göra.

Efter pannkakskalaset väntade nationella prov i engelska för halva delen av klassen, vi resterande fick båtförbud och tvingades ut på en obligatorisk promenad med Lasse. Innan promenaden skulle vi tömma vårt sopförråd. Soporna for rätt in i bilen hos de snälla holländarna från NIOZ som vi träffade igår. Trots att vissa påsar löpte risk för läckage verkade de lika glada som gårdagen och vi skildes åt som vänner.

Promenaden började med sol, shorts och t-shirts men slutade för vissa med tjocktröjor och regnjackor. Innan vi vände åter hann vi alla springa förbi den lokala SPAR-butiken för att bunkra upp viktig, hälsosam och fiberrik proviant inför seglatsen mot Helgoland. Vi har aldrig ätit så lite godis och chips som nu!

Åter på Älva gjordes ett byte med de som skrivit prov. Det visade sig att de avbrutits, om än för en kort stund, av ett litet brandalarm som utlöst efter att Sören slipat i verkstaden. Men inga tårar fällde, det hade gått bra ändå. Efter lunch fick de som fått träsmak strosa runt längs Nederländernas höga vallar, och vi som fått ont i kroppen av att röra på oss kunde lugnt skriva prov utan avbrott.

Direkt efter att proven lämnats in kastade en otålig besättning loss från hamnen i Yerseke. Siktet är på Helgoland och sälkolonin som hägrar för vissa entusiaster ibland oss.

Just nu sitter nästan varje elev ombord med sina "music-projects", en engelskauppgift som ska var klar till imorgon, men om jag gissar rätt kommer många att låta den vänta en liiten stund till för snart

ljuder Celine Dions klassiker *My heart will go on* i salongen när den gamla klassikern *Titanic* visas på TV:n.

Attans! Jag hör att de skriker säl där ute, men jag är fast här. De skriker för fulla halsar att snart är ögonblicket passerat... Nåja, snart väntar Helgoland och förhoppningsvis en hord av sälar.

Hejdå Lilltå!

// Lina







**Besättningslogg: (kommer inom kort)**