

Logg från Älva

Datum: den 12 maj 2014

Elevloggare: Amanda Brising

Personalloggare: lärare Eva

Position:

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Dagens logg:

Elevlogg:

Hejhej nära, kära och alla ni andra!

Frukostpremiär för nya byssanlaget idag! Vaktpremiär för de nya vakterna och så vidare... Nya vakter betyder nya städområden men verkar gått bra trots det. En av 8-12 vaktens första uppgifter blev att hjälpa till att flytta båten när den båt vi låg utanpå av någon anledning skulle åka härifrån. Senare var det även dags för skeppsrådets första möte som verkar gått bra det med.

Eftersom vi efter omparkeringen hamnat närmast bryggan passade många på att se sig om i land. Kanske inte jättemycket att se men verkar vara en mysig stad, eller by, även om några hade fått lite underligt bemötande av de människor de stötte på. Höjdpunkten i land är nog Spar-butiken, en av få om inte enda matbutiken, men finns även gott om kyrkor och ungefär lika många hundar som människor.

Utöver stadspromenaderna har de muntliga nationella proven i engelska rullat på parallellt med filmvisningar och kortspel. Något av en slappardag skulle man kunna säga, tror de flesta haft det riktigt mysigt. Särskilt som det nu är okej att duscha och tvätta igen efter uppehållet. Så det har varit rätt lugnt idag men imorgon blir det fullt ös medvetlös med heldag marinbiologi! Men först Pirates of the Caribbean...

Något fräschare hälsningar idag från alla i Mb12b!

Besättningslogg:

Hej alla därhemma,

Vi befinner oss på kanalen vid den lilla holländska byn Hansweert, det är kväll och solen har äntligen tittat fram. Först och främst: välkommen Lasse! Du kom lagom till den eminenta tre rättersmiddagen

igår, och tillsammans kunde vi alla, lärare, besättning och alla elever njuta av bordsservering och den ena delikatessen efter den andra som avslutning på byssalaget Hajarnas trogna veckotjänst. Vilken otroligt trevlig ny tradition!

På schemat för dagen stod egentligen mjukbottenundersökning – men denna har flyttats till i morgon tisdag. Så jag har kunnat tillbringa åtskilliga timmar med att lyssna på engagerade elever som funderat över årets nationella prov i Speaking En6 och temat: "The Power of Language" med underrubriker som: "the situation for Modern Languages in Sweden", "Culture aspects on language", "Protecting minority language" och "Body talks" ... fascinerande att få lära sig att bara ca. sju procent av första intrycket när man möter en ny person kommer från orden som sägs..... all in all... jätteintressanta diskussioner och en till slut lite trött "fröken".

I övrigt har vi haft skeppsmöte i Kapten Björns vackra "cabin". Detta är ju ett mycket bra tillfälle för alla, elever, besättning och lärare att ta upp vad som är bra och kanske mindre bra och det som bör åtgärdas. "Eddie och Freddy" framförde elevsynpunkter med den äran och det verkar som om vi alla i det stora hela har det mycket bra ombord!

Ett mycket trevligt besättning/lärafika har vi också haft... och smort kråset med ljuvlig chokladmousse från igår. Det är en nöjd lärare som snart säger god natt och ser fram emot en mycket tidig frukost i morgon och avfärd mot Yersike och en heldag i marinbiologins tecken. Mer om detta så småningom från Lasse.

God natt Sverige hälsar Eva

