

Logg från Älva

Datum: 11/5 2014

Elevloggare: Fanny och Alice

Personalloggare: Frida

Position: Yerseke, Hansweerk i Holland

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: molnigt med risk för regn

Dagens logg:

Elevlogg:

Tjenixen Blixten

I morse vaknade vi alla upp till lukten av nybakade frallor, "mums frallibabba!". Efter frukost var det dags för den vardagliga städningen, för att sedan lätta ankar och segla vidare mot Yerseke. Efter en snabb slussning var vi framme och det var dags för att förtöja, vilket inte gick utan svårigheter. Efter några lätta stötar mot två andra fartyg och några lite färgskador på vår båt ligger vi nu förtöjda utanpå ett annat fartyg. Viss dålig stämning mellan oss och våra grannbåtar råder (*Det gör det inte alls. Kapstens kommentar*), men stämningen på båten är som alltid på topp!

Dagens segling har varit ganska lugn med mildt väder och få vågor, till skillnad från igår kväll då saker flög all världens väg. Vi blev tvungna att väja för ett annat fartyg och fick därmed dom cirka tre meter höga vågorna direkt in på styrbord sida, vilket de som satt och kollade på film inte var beredda på, hehe...

Idag sa vi även hejdå till Magnus och hälsade Lasse välkommen ombord på Älva! Dagen avslutades med en trerätters middag av vaktlaget hajarna, som idag avslutar sin byssavecka, vilken var MYCKET uppskattad! Förätten bestod av en minipizza med skinka och mozzarella, som sedan följdes upp av en köttbit med rotfrukter samt en yoghurtsås. Middagen avslutades med chokladmousse och marinerade jordgubbar.

Sedan i lördags råder tvätt och duschförbud, vilket resulterat i blandade känslor och lukter... Vissa gav sig dock upp tidigt på morgonen för att bryta mot förbudet och tvätta sina kläder. Under kvällen har förbudet, som tur är, börjat upplösas och det har öppnats upp för snabba duschar.

Luktande hälsingar från alla i MB12b!





Besättningslogg:

I natt låg vi till ankars utanför Terneuzen i floden Westerschelde som går till Antwerpen och därmed är vältrafikerad av stora handelsfartyg. Efter frukost startade vi maskin, hivade ankaret och gick mot Hansweert. För att komma hit fick vi slussa ner ungefär en meter. Slussningen gick mycket bra. Vi ligger nu förtöjda utanför en flodpråm. Här i Holland finns det många flodpråmar som är byggda för att gå i kanalsystemen. Pråmarna har låga överbyggnader för att kunna gå under broarna och ser hemtrevliga ut med växter på däck och gardiner i ventilerna. De som äger pråmarna bor ofta ombord och därför är det inte ovanligt att de parkerar bilen på däck istället för i garaget.

Dagens happening: Blev omseglade av en fritidsbåt i floden. Superkul. Verkligen.

Frida, matros