

# Logg från Älva

---

Datum: 01/06 - 14

Elevloggare: Sebastian Thomsson

Personalloggare: Mikael

Position: Lådna

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund 13:00 den 2/06 -14

Väder: Strålande sol

## Elevlogg:

Tjäna!

Dagen började med frukost som vanligt klockan 07:15, även om inte alla är uppe då. Det känns som att vi är en väldigt morgontrött klass då mer än hälften av klassen kommer upp till frukost en kvart innan den slutar. Efter frukost följde en dag full av städning. Vi har grovstädat hela båten från durken till taket och uppe på däck. Det tog lång tid och vi slet som djur. Vissa städade lite mer än andra, men det var inga sura miner på kvällen. Hela båten var inte färdig städad förrän ca 16:00, som ni förstår tog det väldigt lång tid.

På kvällen avnjöt vi en fenomenalt god middag. Byssalaget festade till det lite extra med både grillat och tårta som efterrätt. Men det var inte alls lika bra service som de andra "speciella" middagarna vi haft. Vi blev inte ens serverade (KATASTROF)! Men middagen får ändå fyra Kenta av fem. Efter middagen tog vi en klassbild framför båten som en liten avslutning grej. Nu längtar alla hem till sin egen säng, snart är vår långa resa som började i England slut. Så jag säger hej från en kartong...

Rock on

Sebbe the man

## Besättningslogg:

Morgonen började med att en tapper själ vågade sig på ett morgondopp kl 06:00 på morgonen även fast en lite badkruka till lärare inte vågade sig i. Dagen gick i slitets tecken då eleverna samt besättning började med slutstädningen och finputsen för den ståtliga hemkomsten till Stocksund under morgondagen (kl 13:00).

Flera eleverna har under dagen utforskat den lilla före detta militärö som vi har legat vid och det är väldigt intressant med alla små krypgångar som finns på ön.

Kvällen bjuder förhoppningsvis på första filmen av sagan om ringen eller kanske något kvälldopp.

...tills vi ses nästa gång

Mikael