

Logg från Älva

Datum:22/11-14

Elevloggare: Linus Woxell

Personalloggare: Bengt

Position: Playa Blanca

Segelsättning: 0

Fart: 0

Kurs: 0

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 23/11-14

Väder: växlande molnighet

Elevlogg:

Idag gick vi upp som vanligt och efter det åkte vi klockan 09.00 mot Montana del Fuego som är en aktiv vulkan. Vi tog kustvägen och utsattes för skyfall och blev dyngblöta när man gick ur bussen för att t.ex. äta. trevligt ☺ så man kan ju inte säga att "vädret var ju fint ialf" men som kompensation så var inte utsikten så pjåkig. Efter en busstur runt ödemarken runt vulkanen och gejsrer uppvisningar så åkte vi vidare mot ett underbart ställe vid västkusten där apornas planet blev inspelad tydligen. Sedan åkte vi till några fantastiska klippor och klippte några fina bilder. Sedan återvände vi hem och efter lite vila drog alla ut på stan och åt! Super kväll! Nu är alla hemma mätta och belåtna!

Hej svej leverpastej!



Personallogg:

När jag kom ut på däck i morse hade vinden ökat betydligt och Älva låg och slet i sina förtöjningstrossar. Det kändes skönt att inte vara till havs i det här vädret. Killarna som hade vakten hade bra koll på läget och lämnade tillfredställande svar på mina frågor om förtöjningen.

Dock kändes det lite bekymmersamt hur dagens utflykt till nationalparken Timanfaya skulle bli, men den blev ganska bra trots periodvisa skyfall och starka vindar och eleverna höll humöret uppe hela resan.



I morgon är det historieprov medan vi ligger i hamn så vi gav eleverna ledigt när vi kom tillbaka för att de som ville skulle få möjlighet att plugga.