

Logg från Älva

Datum: 17/11-14

Elevloggare: Marcus Grönwall & Oscar Magnusson

Personalloggare: Aaron Sterner

Position: N 29° 44' W 012° 04'

Segelsättning: Inga alls

Fart: 4,6 kn

Kurs: 260°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/11-14

Planerat datum för att segla vidare: 20/11-14

Väder: klar himmel, vind från nordväst 3m/s, 20°C, låg sjö och låg dyning

Elevlogg:

Hej alla där hemma i Sverige! Oscar M och Marcus G här som skriver just nu ute på atlanten. Vi är just nu på väg mot La Graciosa och vi ska komma fram imorgon (18/11). Idag har vi tagit ner våra segel då det inte var någon vind alls. Vi har seglat fram tills på eftermiddagen och under natten hade vi ett snitt på 8 knop med satta segel. Vi har redan sett mycket delfiner som hoppar runt båten och bjuder oss elever på en fin show. Vi har haft våra första svenska lektioner med Ingela, och påbörjat ett nytt kapitel på historian. Vi har fortsatt med våran VHF lektion, där vi lär oss allt om VHF funktionerna och hur man tillkallar ett annat fartyg. Idag har vi även lärt oss nödanrop. Vi har en liten fripassagerare som har hoppat runt här på båten. En liten fågel som verkar vara helt utmattad för att flyga så den lilla parveln har hoppat in i ett hörn under navigations bordet. Varma Hälsingar från Atlanten, och alla oss här på Älva!



(En liten bild på båten med segel satta från Marcus G's GoPro)

Personallogg:

Hej alla glada läsare!

Nu är det alltså min tur att logga lite. Jag heter Aaron och är nybliven kock ombord. Ett roligt och krävande jobb när vi är ute till havs. Som ni kanske redan vet så rullar Älva lite, inte minst inne i byssan. Jag har bara jobbat ombord i 20 dagar, men med hjälp av Bysalaget går allt som en dans!

I skrivande stund är det kolsvart ute, det rullar behagligt och middagen är precis avslutad. Jag hör lugnt knackande från inredningen, doft klonkande från konserverna som är stuvade under bänkarna i mässen och eleverna som diskuterar grammatik. Ingela och Bengt har sena lektioner ikväll då vi behövde alla på däck när vi bärgade seglen innan middagen. Jag lyckas snappa upp lite grammatikkunskap mellan knappandet på tangentbordet. Konstaterar att jag saknar den del fakta i min kunskapsbank...

Jag har på mig Bengts läsglasögon när jag skriver då jag inte kan se på nära håll. Det beror inte på att jag har dålig syn, utan det är snarare en biverkning av det sjösjukeplåster jag har bakom örat. I byssan är det en god ide att inte bli allt för dålig. Tyvärr så är det några ombord som varit lite gröna i ansiktet det senaste dygnet.

Det har verkligen varit ett härligt dygn. Äntligen fick vi segla och det gör verkligen skillnad i hur båten uppträder. En riktig fröjd!

Nu är det snart dags att sova, men först ska jag gå ner till frysen för att hämta något att tillaga imorgon.

Allt gott och god natt!

/Aaron