

# Logg från Älva

---

Datum: 2014-11-15

Elevloggare: Rasmus B och Alex B

Personalloggare: Erik

Position: Agadir

Segelsättning:

Fart: ingen

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2014-11-18

Planerat datum för att segla vidare: 2014-11-20

Väder: växlande



## Elevlogg:

Hej! Idag har vi besökt den stora staden Marrakech, resan började redan kl. 07.45 med en 3,5 timmar guidad busstur. På vägen hämtade vi upp Ingela som bodde i ett närliggande hotell. Efter det åkte vi till La Koutoubia, sen var det rundvandring i medinan där guiden lurade in oss i en hälsovårdsbutik där vi satt i en och en halv timma vilket resulterade i att vi kom ut med diverse saker. Efter det fick vi gå runt i staden och uppleva den minst sagt stökiga kulturen. Vid fyrtiden samlades vi för hemresa och åkte samtidigt och lämnade Ulrika. Det allra sista stoppen för dagen var en Marockans restaurang där vi fick uppleva lite av landets matkultur. Resan fortsatte efter det hem.

## Personallogg:

Robban och jag sitter på bryggan i kvällningen och håller koll. Älva ligger med aktern mot kaj med en sightseeingbåt på vardera sida som ligger långsides med kajen. Sjöhävningen är kraftig, det är dyning som kommer in norrifrån. Det blåser inte mycket men alla fartyg rör sig fram och tillbaks och ut och in oregelbundet. Natten som var sprang en tross av. Vi har ett peke från båten på vår styrbordssida som kommer oroväckande nära ibland.

Morgonen blev tidig för eleverna, klockan sju stod bussen och väntade för att åka till Marrakech. Spännande att få komma dit, det är en vacker och intressant stad. Där

åker Ulrika hem och Ingela välkomnas till Älva för att vara med på resten av resan. Klockan närmar sig nio så om en timme ungefär kommer eleverna tillbaka.

Dagen har ägnats åt underhållsarbete, det vanliga men vi har också sanerat fribord från tjockolja som vi har haft med från Ceuta, som har ett riktigt skitigt vatten i hamnen. Inte konstigt med all trafik, kraftiga strömmar och tidvatten.

I morgon efter lunch kastar vi loss och sätter kurs mot ön Graciosa som ligger alldeles norr om Lanzarote. Vindarna verkar äntligen bra, ser ut som att vi kan få en halv vind med 7-10 m/s. Härligt om vi kan få segla lite.

Ha det bra alla där hemma, hälsn. Erik o Robban

