

# Logg från Älva

---

Datum: 11/11 2014

Elevloggare: William Söderlind och Daniel Westergård

Personalloggare: Robban och Erik

Position: N 33´ 27,7 W 08´ 49,1

Segelsättning: Går för motor

Fart: 4,2knop

Kurs: 225 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: torsdag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: halvklart med motvind

## **Elevlogg:**

Hej från Atlanten! Idag när vi vaknade upp rullade Älva precis som hon gjort hela resan. Vi har inte sett land på två dygn. Frukosten idag var sedvanligt god. Efter frukosten gick de flesta ut på däck för att ta luft, vi blev glatt överraskade när vi fick syn på ett stim av delfiner vilket hoppade runt Älva. Det var en upplevelse utöver det vanliga. De flesta är väldigt trötta på rullandet och vill komma fram till Agadir, tyvärr verkar vädrets krafter inte vara på vår sida. Idag har vi inte kunnat hålla mer än 1-4 knop då vi har haft sydvästliga vindar emot oss. Det har blåst upp mot 10 m/s och dyningar på 2-3 meter. Idag har vi haft tur, inga elever över bord detta på grund av besättningens exemplariska arbete med att sätta upp säkerhetslinor på däck. Det har flugit saker åt alla dess håll. Bravo som i morse gick på sin byssavakt fick en tung start där kastruller och kockar flög omkring. Nu ska vi se om vi kan få någon sömn då Älva fortfarande rullar.

God natt// William och Daniel

## Personallogg:

Morgonen startade 03:30 med ett konstaterande : regn, vind in i näbben, dyning in från sidan. Regnet avtog framåt förmiddagen, men vinden och dyningarna tilltog med allt värre rullningar. Svårt att hämta in viktiga sömntimmar, viktigt just idag för eleverna har precis haft vaktbyte. Prognosen sa att vinden skulle avta på eftermiddagen men först nu vid åttatiden har det börjat lugna ner sig. Allting funkar bra ombord, det enda problemet är att vi får fortfarande skit i bränslefilter som resulterade i att spänningen slogs ut vid tretiden. Men det var bara att byta filter så gick det igen. I natt såg man i horisonten, skenet från Casablanca, Marockos största stad. Nu börjar vi närma oss fiskbankarna där det brukar vara gott om Marockanska fiskebåtar, så utkiken får jobba hårt i natt. Seglarhälsningar från Robban och Erik