

Logg från Älva

Datum: 6 oktober 2014

Elevloggare: Emelie

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: N 48 grader 01 min W 6 26 min

Segelsättning: Järngenua

Fart: 4,5

Kurs: 215 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 9 oktober

Väder: halvklart, god sikt, regnskurar, måttlig sjö, hög dyning

Elevlogg:)

Hejhej!

Hoppas att ni alla har det bra där hemma, vi har haft ett ganska så äventyrligt dygn. Vid ungefär 02 i natt åkte Älva in i en lite mindre storm vilket resulterade i att vi åkte mer baklänges än framlänges. Jag tror nog att ingen fick en skön sömn då man vaknade av grejer som flög runt i hytten som man glömt sjöstuva och att man själv inte kunde ligga helt still i sin säng för att det gungade så mycket.

Nu har dock vädret lugnat ner sig men det gungar på rätt duktigt ändå, men vi är ju trots allt på Biscaya så det hade nog alla räknat med.

Man börjar märka att det inte är helt lätt att vara ute på sjön. Att hämta mat och ett glas vatten samt ta sig till sin plats och undvika att ramla och tappa allt är inte det enklaste om jag säger så. Det har också blivit mer viktigt att ha på sig rejäla skor för att inte halka runt och undvika onödiga olyckor. Vi alla ser ganska så lustiga ut när vi klampar fram bredbenta med tallriken i högsta hugg och med fokuserad blick på platsen man ska ta sig till. Klassen kommer lätt ha utvecklat världens bästa balanssinne efter denna resa hehe ☺

Annars så har dagen mestadels bestått av filmvisning, sömn, mat och lite mera sömn. Alla har varit väldigt trötta och sega idag vilket troligtvis beror på dem förlorade sömntimmarna vi fick i natt och lite sjösjuka på det.

Trots att det är roligt att vara på havet kan jag inte låta bli att längta tills vi kommer fram till Vigo, Spanien. Det verkar vara en häftig hamn...

Hej så länge!

Personallogg:

Vi rullar på, bokstavligt talat, och hoppas på Vigo på torsdag trots att 25 sekundmeter rakt framifrån i natt gjorde att vi faktiskt åkte baklänges ett tag, trots att maskin drev på framåt. Det gungar så mycket så att det är omöjligt för eleverna att sitta ner och arbeta med det material de fått fram i Cherbourg och Portsmouth. De ska systematisera svaren och dra slutsatser kring dem i en kortare redovisning här på båten men vi har redan två gånger fått skjuta upp den, de långa dyningarna gör att vi rullar kraftigt och att sitta och titta på en dator är inte tillrådligt.

Fortfarande, trots vädret, är klassen fantastiskt på. Några drar ett tyngre lass än andra vid rorkulten, som utkikar eller i byssan (inte något drömjobb när det gungar kraftigt) när andra inte är i form. Men ändå är stämningen positiv. Alla föräldrar kommer att få hem ett gäng härdade beckbyxor.

Delfiner har vi sett flera gånger denna resa, i grupp, synkront hoppande kring fören, till allas förtjusning. Vi väntar fortfarande på mareld och det allra snyggaste som vi lovat eleverna, delfiner som simmar genom mareld en mörk natt. Ingen val har heller visat vare sig bygg eller blås.

Nu hoppas vi att vinden vänder åt väst och ökar något, så att vi kan dra upp seglen och få mer stadga och framför allt mer fart, och att de dyningar som stormen i natt rev upp ska lägga sig. Och, när jag ändå är igång, att det blir soligt och fint så att vi kan ligga på däckshustaket och sola på dagarna och vara ute och stjärnkika på kvällarna. Så blir det säkert i morgon!

Nu ska jag upp och gunga på bryggan ett tag, för att lite senare sakta vaggas (!?) till söms i min koj,

Lärr-Björn