

# Logg från Älva

---

Datum: 30/9

elevloggare: Nathalie Ekström

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: Cherbourg

Segelsättning: Ingen

Fart: ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Växlande molnigt och soligt

## Elevlogg:

Hallå alla läsare!

Det märks att vi elever börjar bli mer och mer trötta. Entusiasmen att gå upp klockan 7 varje morgon blir bara lägre och den stora kön till frukosten är nu vid 7:30 istället för 7:15. Vårt humör är dock fortfarande på topp!

Idag har vi både fått ta emot franska elever till båten men också fått besöka deras skola. Både vi och dem är lite blyga och båda sidor trevar sig fram på knacklig engelska, men de konstiga meningsbyggnaderna leder till en hel del skratt och vi alla trivs otroligt bra med varandra. Vi har även lyckats lära några få franska elever den kända "tongue twistern" Sju Sjösjuka Sjomän, De alla tror nu att Svenska bara är ett påhittat språk. (Vi har nu varit sex personer som försökt komma på vad man ska kalla tongue twister på svenska men utan framgång)

Efter besöket på den franska skolan blev det lite fritid där vi gick runt och samlade in de sista enkäterna för vårt stora projekt, men det blev även en del besök till de två nya skutorna som anlände mitt på dagen och stal ganska mycket av vårt kändisskap! Skämt åsido, de två brittiska skutorna var väldigt trevliga och besättningen var mer än glada över att få visa oss runt.

Sen blev det att snabbt göra sig i ordning och sätta på sig finkläderna då de första byssalaget (de som hjälper till med maten) idag hade sin sista middag innan vaktlagsbytet (där vi byter ansvarsområden), detta innebar en finmiddag med asiatiskt tema vilken innehöll egengjord sushi, wok, kycklingsspett, och en massa annan god asiatisk mat som jag inte har någon aning om alls vad de heter! Detta avslutades också med den väldigt asiatiska efterrätten; jordgubbspaj.

Om prick 4 timmar, alltså 00:00, kastar vi loss och ger oss av mot Portsmouth. Med lite tur får vi pröva på vår första segling under natten, men just nu ser det ut att vi kommer gå för motor. Då turen bara är ca 12 timmar lång hoppas vi alla att man inte kommer hinna må dåligt och servera en pizza till de som städar däck imorgon, men det kan man aldrig veta!

Måste bara avsluta med att säga att jag trivs som aldrig förr i denna klass. Vår första prioritet är varandra och vi ställer alltid upp om det skulle vara något.

Alla härifrån båten skickar kramar och kärlek till vänner och familj som läser detta, ni får ha det så bra så ses vi snart igen!

Glada hälsningar,

Äventyraren Nathalie

### Personallogg:

Cherbourgvistelsen börjar närma sig sitt slut. Sista dagens förmiddag tillbringade jag med två elever med småkrämpor på det lokala sjukhuset, praktiskt belägen två kvarter upp i staden. Snabb behandling av kompetenta med väldigt monolingvistiska (?) läkare – min i stort sett döda gamla skolfranska fick dammas av – och sedan snabbt till ett apotek för att hämta ut medicin. Fyra apotek, alla stängda pga ”greve” (kan det vara strejk?) just idag. Senare var vi tillbaka till sjukhuset och fick till sist den information vi borde fått från början, nämligen adressen till det enda jouröppna apoteket. Men vi fick i alla fall en ordentlig promenad och en uppfattning om staden i dess helhet.

Runt omkring mig i salongen, och uppe på akterdäck och på däckshustaket, pågår spännande diskussioner mellan våra elever och vår franska vänskolas elever om könsroller och barnuppfostran. Allt som ett led i vårt seglingsprojekt. När jag för en stund sedan gick förbi däckshusgruppen så hade diskussionen övergått från sociologiska frågor till helt andra, ännu mer intressanta universella ämnen. Mer får ni inte veta!

Frampå eftermiddagen stävade två stora, vackra segelskutor in, Admiral Nelson och Tendecious. Nu är vi inte längre huvudattraktionen i denna centralt belägna hamnbassäng. Men det gör inget – vid midnatt kommer vi att vid high water kasta loss och sätta kurs på Portsmouth.

Nu ska jag gå och byta om till finare kläder, det blir finmiddag med bordsplacering som final för byssagänget. Vid midnatt roterar vi vaktlag.

Ha det så bra, landkrabbor

Lärrar-Björn

