

Logg från Älva

Datum: 3 oktober 2014

Elevloggare: Linnea Oldmark

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: Portsmouth

Segelsättning:

Fart: 6 knop

Kurs: 145 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10 oktober

Väder: Sydvind 6 m/s

Elevlogg:

Hej på er där hemma!

Just nu lägger vi loss ifrån Marinan i Portsmouth, jag fick skriva loggen idag eftersom att Anton behövdes uppe på däck. Solen har precis gått ner och nästintill hela klassen står uppe på däck och spanar på horisonten och mot Biscaya. Eller förutom några tjejer det vill säga, dessa tjejer är nere vid hytterna och sjunger högt till Spice Girls, en helt vanlig dag här på Älva alltså.

Eftersom att det har varit sista dagen i England idag så har vi haft ett fullspäckt schema, sista chansen att samla information till vårt skolarbete, sista chansen att köpa godis inför 6 dagar till sjöss, men framför allt sista chansen att shoppa upp våra sista besparingar.

Men nu håller jag på att glömda de viktigaste! Idag är det Antons födelsedag! Eftersom han inte ville att vi skulle sjunga för honom så tog vi i ifrån tårna med vår vackraste skön sång redan vid frukosten.

Planen var att vi skulle lämna Portsmouth klockan 18 idag men vi blev försenade på grund av att pumpen till vår kära bajstank gick sönder, så det har sprungit runt två britter halva dagen och försökt fixa problemet! Så 20 minuter innan avgång (framflyttad sådan men ändå) så var våra hjältar klara!

Jag tror vi är många som ser fram emot några dagar ute på sjön nu, bara få mysa in oss och spana efter delfiner och mareld. Men nu alldeles strax vankas det Äppelpaj och film mys, så jag måste gå!

Kram på er där hemma! Hoppas ni har det lika bra som vi!

Personallogg:

Sista dagen i Portsmouth – nu väntar ett antal dygn Biscaya och sedan Vigo. Idag har eleverna kompletterat sina undersökningar genom att lämna ut enkäter och intervjua folk här i Gosport, tvärs över viken från Portsmouth. Sedan har de flesta bearbetat resultatet och ställt upp det i kolumner och diagram. Bättre att göra detta arbete i hamn än till sjöss.

Annika och jag har tillsammans med fyra intresserade elever – historie- och fartygsnördarna Pontus, Alex, Jacob och Viktor – gjort en vandring genom historical dockyards med fantastiska utställningar, varit ombord på HMS Victory, Nelsons flaggskepp, och en ubåt vid namn Alliance samt sett resterna av Mary Rose. Välordnat, spännande och roligt.

Vi har just lämnat av vår lots och stävar ut på havet, rakt in i en vacker mångata, en ljum bris och en jämn och lugn vattenyta. Stämningen är god och förväntningarna på kanske sex dagars segling är stor. Detta firas med en katastroffilm här bakom ryggen på denna loggskrivare, i salongen.

Björn

