

Logg från Älva

Datum: 29 september 2014

Elevloggare: Caroline Crafoord

Personalloggare:

Position: Cherbourg, Frankrike

Segelsättning:

Fart

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Varierande men mest soligt, 17 grader

Elevlogg:

Tjenare Loggen!

Nu är det Carro som är i farten här i logg världen. Idag har det inte vart en vanlig dag, utan idag har vi vart och besökt D – Day stränderna. Dagen började med att gick upp i vanlig tid 07.15 med en rejäl frulle. Vi skulle vara extra snabba och effektiva idag med städningen och göra oss iordning för att bussen skulle lämna här ifrån Cherbourg senast kl 09.00. Vår första stopp var en av de tyska kyrkogårdarna, La Cambe. Det var en väldigt vacker men dystert. Här plockade vi även upp vår guide som skulle visade oss runt resten av dagen.

Sedan hoppade vi på bussen igen och åkte vidare till Le Pointe Du Hoc, där vi fick se hålen där bomber hade slagit ner. Bomberna har förstört både mark och byggnader och tagit många liv. En väldigt vacker plats men många obehagliga och starka känslor. Av mycket spännande och intressant information om vad som hade hänt under andra världskriget så lyckades vi tappa bort tiden tills våra kurrande magar började kurra ännu högre och säga ifrån att; NU är det dag för maattttt!

Omaha Beach blev vårt slutliga lunchställe, där vi fick se framför oss en mycket vacker skulptur av granit som fransmännen hade skänkt till USA föra att hedra alla de modiga soldaterna efter kriget.

Efter lågan av hunger hade släckts så blev det dags för vår slutliga destination, Coleville. Det är en av de vackraste och rofylligaste ställena jag varit på men ändå så känslösamt.

Många tårar har fällts under dagen. Det har vart otroligt jobbigt att ha sett det här och förstå att det hemska som hände för 70 år sedan har verkligen hänt. Jag tror personligen att det här har vart en av de nyttigaste platserna som vi någonsin kommer att besöka under våra liv.

Skepp och hoj, Simma lugnt och riktiga sjömän sitter ner!

Mycket kärlek från Caroline

Personallogg:

Idag var den stora D-dagen som mest har uppmärksammats av eleverna som åkte iväg på utflykt i Normandie hela dagen. Vi i besättningen fortsatte med underhållet som idag bestod av att fixa skador på utsidan samt att hålla på med riggarbeten bland annat sträcka upp en del vajrar. Samt det eviga arbetet att uppdatera sjökorten ombord. Vi har också lyckats hitta en plats att sätta upp våra nya radioapparater på bryggan. Då eleverna kommer hem väldigt sent idag får vår kock Frida laga den mesta maten själv så att den är serverad när eleverna kommer ombord igen.

Under kvällen samlades besättningen i skepparsalongen för att smaka på diverse franska ostar och till det drack vi en god äppeljuice. Nu sitter alla elever och tittar på film som vanligt och det börjar bli tid till att dra sig tillbaka.

Soliga sjöhälsningar från Cherbourg , matroserna Robban och Sara